

Tips voor tijdens een Locked Up

Om Locked Up goed te laten verlopen ben je afhankelijk van vrijwilligers die een rol willen spelen. Dit zijn mensen die het leuk en belangrijk vinden om mee te werken aan deze actie voor en door tieners. Hoeveel vrijwilligers je nodig hebt hangt uiteraard af van de grootte van de groep en de lengte van Locked Up.

Hierna worden alle rollen uitgelegd. Let op: sommige rollen zijn specifiek gekoppeld aan bepaalde uitdagingen. Wanneer je een bepaalde uitdaging niet toevoegt aan Locked Up, hoef je deze rol ook niet in te vullen.

Rol 1 Ondergrondse kerkleider

Je verheugt je er misschien op om als bewaker mee te doen met Locked Up. Maar als organisator krijg je de rol van **ondergrondse kerkleider**. Je ondergaat dezelfde uitdagingen als de deelnemers en je neemt als gevangene volledig deel aan Locked Up.

Dit heeft de volgende redenen:

- Door de gedeelde ervaring ontstaat er hopelijk een hechtere band met de deelnemers.
- De groep zal je beslissing om de vervolging zelf ook te ondergaan respecteren.
- De deelnemers kunnen je bemoedigen tijdens hun gevangenschap goed gebruiken.

Tijdens Locked Up

Je bent niet geroepen om de held van de groep te worden. Laat zien dat je bewakers respecteert zonder dat je Jezus verloochent. Ga in geen geval in tegen de autoriteit van de bewakers.

Bid voor de deelnemers terwijl je met hen gevangen zit. Bid dat ze mogen volhouden en door deze ervaringen zullen groeien in hun karakter en hun geloof. Bid dat ze de juiste keuzes zullen maken.

Laat de deelnemers zien dat gebed vrede in het hart brengt, te midden van vervolging. Laat de kracht van Gods Woord zien door eraan vast te houden en moedig anderen aan om hetzelfde te doen.

Opdrachten

Als ondergrondse kerkleider heb je de opdracht om je identiteit te beschermen, maar ook om de andere christenen te bemoedigen. Voor jou als ondergrondse kerkleider is vervolging heel normaal, probeer dit ook te laten merken. Tijdens het eerste uur van Locked Up, de registratie, heb je de opdracht om elke gevangene een stuk van een Bijbeltekst te geven. Belangrijk: de gevangenen moeten oppassen dat de bewakers deze stukjes papier niet ontdekken. Zoek zelf een Bijbeltekst en print hem op A4-formaat of print de voorbeeldtekst die je vindt in de bijlagen.

Kom tijdens Locked Up terug op de Bijbeltekst. Breng de tekst ter sprake wanneer de bewakers niet opletten of even weg zijn. Probeer te ontdekken of de deelnemers nu beter begrijpen wat de tekst betekent.

Rol 2 Hoofdbewaker

Degene met de rol van **hoofdbewaker** heeft de volledige autoriteit en heeft dus behoorlijk veel invloed op het verloop van Locked Up. Kies hiervoor een geschikte betrouwbare persoon. Er is maar één bewaker die de hoofdleiding heeft. Hij of zij is de baas en laat dat zeker merken. De andere bewakers volgen dan ook zijn (of haar) bevelen op. De **hoofdbewaker** is intimiderend, autoritair, bedreigend en heeft een hekel aan christenen en het christelijk geloof. Hij wil het land graag zuiveren van religie, bijbels en christenen. Het hoofddoel van de **hoofdbewaker** is om gevangenen te 'breken' en hen van het geloof af te brengen. Hij is op zoek naar de **ondergrondse kerkleider** en probeert daarom informatie bij de gevangenen los te peuteren.

De **hoofdbewaker** mag gezien worden als de grootste vervolger van de gevangenen. Deze rol kan de volgende dingen inhouden:

- Christenen straffen met eenzame opsluiting.
- Andere bewakers opdragen de gevangenen te ondervragen.
- Bewakers vragen om te rapporteren over gedrag en de houding van gevangenen.
- Gevangenen ondervragen en martelen voor het oog van hun vrienden.
- Demonstreren hoe een goede bewaker gevangenen onderdrukt.

De **hoofdbewaker** heeft de volgende ruimtes of gedeeltes van een lokaal tot zijn beschikking:

1. **Ondervragingsruimte:** Deze verduisterde plaats heeft een tafel, stoel, één bureaulampje, een blinddoek, een pen en papier. De **hoofdbewaker** gebruikt deze ruimte om christenen te ondervragen of om iemand een lesje te leren. De hoofdbewaker wil uiteindelijk dat elke gevangene een papier ondertekent waarop staat: "Ik geloof niet in Jezus Christus."
2. **Isoleercel:** Kies hiervoor een hoek van de zaal of een kleine zijkamer. Een gevangene wordt voor straf geblinddoekt en naar deze plek begeleid, waar anderen de gevangene niet kunnen zien of horen. Gevangenen mogen er niet zitten, liggen of spreken. Bewakers gebruiken deze ruimte om ongehoorzame gevangenen te straffen.

Een **hoofdbewaker** mag niet:

- Deelnemers aanraken.
- Schelden.
- Alleen zijn met een gevangene.
- Een gevangene persoonlijk aanvallen.

De **hoofdbewaker** kan zeggen:

- "Breng hem bij me. Dus jij bent een volgeling van Jezus? Waarom? Nou ja, het is je eigen keuze om een dode man te volgen."
- "Je weet dat het aanbidden en prijzen van jouw God alleen maar tot straf leidt. Stop er toch mee!"
- "Je zegt dat je christen bent, maar je weet niet eens hoe je geloof in elkaar zit. Ben je wel een echte christen? Volgens mij niet."
- "Ah kijk, een nieuwe lading christenen. Ze zeggen dat ze christen zijn, maar kijk eens naar de angst in hun ogen."

Rol 3 Bewakers

Het aantal bewakers hangt af van de grootte van de groep en het aantal beschikbare vrijwilligers. Gewone bewakers zorgen ervoor dat gevangenen zich aan de regels houden en doen wat de hoofdbewaker zegt. Elke gevangene die een bewaker niet respecteert moet worden geïsoleerd, gestraft, gemarteld, belachelijk gemaakt of ondervraagd in een aparte ruimte.

Het doel van bewakers is: christenen belachelijk maken, vernederen vanwege hun geloof en aansporen om hun geloof op te geven. Bewakers willen van alle gevangenen informatie inwinnen over **de identiteit van de ondergrondse kerkleider**, andere christenen, Bijbelbezit en adressen van samenkomsten.

Deze rol kan de volgende dingen inhouden:

- Bij registratie spullen innemen, nummer op voorhoofd schrijven, vingerafdrukken nemen.
- Zoeken naar Bijbelteksten en deze in beslag nemen.
- Christenen ondervragen, opsluiten en martelen.
- Informatie gebruiken om christenen om te kopen.
- Vrienden uit elkaar halen en vernederen.
- Christenen die zingen en bidden uitlachen.
- Hard praten tegen gevangenen om hen te intimideren.
- Gevangenen hard laten werken en zelf overduidelijk niets doen.

Een **bewaker** mag niet:

- Deelnemers aanraken.
- Schelden.
- Alleen zijn met een gevangene.
- Een gevangene persoonlijk aanvallen.

Rol 4 Goede Bewakers

Eén of twee bewakers zijn niet gemeen. Zij zijn goede bewakers. Een **goede bewaker** ziet erop toe dat christenen zich aan de regels houden, maar staat ondertussen open voor het evangelie en is vriendelijk tegen de gevangenen. Ook deelt een goede bewaker stiekem eten uit. Wanneer hij kan, zal hij aan gevangenen vragen stellen over Jezus en de Bijbel.

Het is belangrijk dat gevangenen niet te snel merken dat de **goede bewaker** christenen wil helpen. Degene die deze rol speelt, moet dus in het begin gewoon meedoen met het intimideren en ondervragen van de gevangenen, zodat de hulp later tijdens Locked Up juist wordt gewaardeerd.

Een **goede bewaker** laat aan de andere bewakers niet merken dat hij geïnteresseerd is in het evangelie. Hij is gehoorzaam aan de hoofdbewaker.

Deze rol kan de volgende dingen inhouden:

- De andere bewakers de leiding laten geven.
- Bijbels en Bijbelteksten innemen maar later stiekem weer teruggeven.
- Minder zware straffen geven.
- Glimlachen naar gevangenen.
- Eten smokkelen.
- Vragen stellen over Jezus, de Bijbel en hoe je gered kunt worden.

Rol 5 Ondervragers

Een **ondervrager** is onbewogen, streng en alleen geïnteresseerd in het verkrijgen van informatie. De **ondervrager** zit in de ondervragingsruimte en is op zoek naar de identiteit van de **ondergrondse kerkleider**, informatie over lectuur en training, de namen van andere leiders en connecties met illegale buitenlandse organisaties. Hij deinst er niet voor terug om christenen te martelen. Hij wil niets weten van hun geloof.

Deze rol kan de volgende dingen inhouden:

- Gevangenen stilzwijgend aankijken.
- Dreigen met gevangenneming van familieleden wanneer gevangen niet meewerken. Gebruik de namen van sponsors om te intimideren.
- Gevangenen ervan overtuigen dat ze hun geloof moeten afzweren.
- Langdurig over het vaderland en de overheid spreken.
- Dezelfde vragen constant herhalen.
- Het christelijk geloof belachelijk maken.
- Gevangenen overhalen om iets te vertellen in ruil voor vrijlating.

Benodigheden

Een ondervrager heeft een aantal zaken nodig om zijn rol goed te kunnen vervullen. Denk hierbij aan donkere kleding, zonnebril, laptop, bijbel, zaklamp, portofoon (om contact te houden met bewakers). Ook liggen er genoeg documenten op tafel waarop staat: "Ik verklaar dat ik niet geloof in Jezus Christus. Ik beloof trouw aan het vaderland en de overheid". De ondervrager moedigt deelnemers aan een handtekening te zetten op dit document.

De ondervrager kan de volgende dingen zeggen:

- "Dus ze hebben je naar mij gestuurd? Dan ben je vast een onruststoker."
- "Ik dacht dat christenen naar de overheid moesten luisteren van hun God. Blijkbaar heb je niet goed in die Bijbel gelezen."
- "Vertel me meer over die Westerse christelijke organisaties die mensen omkopen en misleiden."
- "Ik zorg dat je familie in een werkkamp terecht komt als je niet meewerkt."
- "Welk bewijs is er dat die God van jou bestaat?"
- "Onderteken dit document (waarop de ontkenning van het geloof staat) en dan ben je vrij."
- "Ik martel je net zolang totdat je ondertekent."
- "Waarom is deze Bijbel zo belangrijk voor je? Hoe kom je eraan?"

Rol 6 Rechter

Deze rol kan worden vervuld door één van de bewakers. De rechter is streng en partijdig. Hij houdt niet van christenen en zou ze allemaal zolang mogelijk gevangen willen houden. Hij maakt de Bijbel belachelijk en veracht de Here God.

De rechter kan de volgende dingen zeggen:

- “Wie is die god van jullie, die denkt ons land te kunnen beheersen met zijn wetten?”
- “Je zult nooit meer vrijkomen.”
- “Je weigert medewerking, dat is landverraad.”
- “Je familie zal worden opgepakt en ondervraagd.”

Zelf aan de slag

Nu je hebt gelezen welke uitdagingen er zijn en welke rollen er binnen Locked Up zijn, kun je zelf je eigen Locked Up gaan samenstellen.

4. Na afloop

Locked Up zit erop! Waarschijnlijk is iedereen moe maar ook opgewonden vanwege het bijzondere evenement. We hopen dat deze ervaring een blijvende impact heeft op het leven van de deelnemers. Het verhaal van de vervolgte kerk is actueel en belangrijk voor elke christen. Denk er eens over of je meer mensen in je omgeving kunt laten kennismaken met het werk van Open Doors. En of je samen met de tieners meer wilt ontdekken over de leefwereld van vervolgte christenen.

Blijf bidden voor de vervolgte kerk

Wanneer vervolgte christenen bezoek krijgen van christenen uit het Westen, is het eerste dat zij vragen: "Bid voor ons". Gebed is enorm belangrijk. Je kunt je aanmelden om wekelijks een gebedspunt per e-mail te ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.opendoors.nl/bid

Nodig een spreker uit

Je kunt de verhalen uit de vervolgte kerk lezen op de website of in het magazine, maar je kunt ook een spreker uitnodigen om over de vervolgte kerk te komen vertellen. Omdat een spreker de vervolgte kerk heeft bezocht, kan hij of zij verhalen over de kerk vertellen uit eigen ervaring.

Bestel de Ranglijst Christenvervolging

Elk jaar geeft Open Doors de Ranglijst Christenvervolging uit. Op deze grote poster zie je meteen in welke landen christenen worden vervolgd. Je kunt ervoor kiezen de poster op een goed zichtbare locatie op te hangen. Bestel de poster via www.opendoors.nl

Bezoek vervolgte christenen

Onder de indruk van de verhalen uit de vervolgte kerk? Ga dan een keer mee op reis naar Egypte, Marokko of China. Er zijn ook jongerenreizen. Ga voor meer informatie over de verschillende bestemmingen naar www.opendoors.nl/reizen

Blog

Ben jij iemand die regelmatig blogt? Schrijf je wel eens verhalen die je op internet zet? Grijp dan deze kans om te bloggen over Locked Up.

Doe Shockwave

Shockwave is een wereldwijd gebedsevenement voor jongeren. Op www.odshockwave.nl vind je meer informatie over Shockwave en wanneer het wordt georganiseerd. Wil je op een ander moment in het jaar samen met jongeren bidden voor de vervolgte kerk? Dan kun je de Shockwave-map aanvragen.

Bestel Underdog

Underdog is een jeugdwerkpakket dat Open Doors in samenwerking met Youth for Christ heeft ontwikkeld. Je kunt dit pakket gratis bestellen.

Doe mee aan Nacht van Gebed

De Nacht van Gebed en de Zondag voor de Vervolgde Kerk vinden elk jaar plaats in het eerste weekend na Pinksteren. Tijdens de Nacht van Gebed zijn er wereldwijd honderden christenen die

een hele nacht bidden (of een deel van de nacht). Op de zondag erna wordt in veel gemeenten en kerken aandacht besteed aan de vervolgte kerk.

