

Schrijfadressen 2018-2019
Na 18 januari 2019 niet meer gebruiken!

Als u een kaart schrijft naar vervolgte christenen, let u dan op de volgende richtlijnen:

- Stuur geen kaarten met dierenplaatjes. Dit wordt in veel landen als beledigend ervaren!
- Vermeld op uw kaart niet de naam Open Doors of ons adres.
- Houd er rekening mee dat uw kaart gelezen wordt en stuur geen geld.
- Vermeld niet uw (email)adres op de kaart, maar alleen uw naam en land.
- Schrijf op de kaart alleen de naam (niet het adres) van de desbetreffende persoon en verstuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) envelop. Alleen de (grote) envelop frankeren.
- Schrijf geen grote aantallen kaarten voor 1 persoon, maar schrijf naar elk persoon 1 of 2 kaarten. Schrijft u met een groep: verstuur dan 1 of 2 grotere kaarten met een mooie Bijbeltekst en zet allemaal uw naam op die kaart i.p.v. allemaal een aparte kaart schrijven voor dezelfde persoon. De personen op de lijst krijgen vanuit de hele wereld post!
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het woord islam. Ga ook niet in op de situatie van de persoon naar wie u schrijft.
- Als u zelf kaarten maakt, maak deze dan niet dikker dan 2 laagjes (met dun plakband ertussen!).
- Stuur uw post in een gesloten envelop naar:
Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo

Frankeren

Binnen Nederland: - tot 20 gr.: 1 postzegel 'Nederland 1'

- tot 50 gr.: 2 postzegels 'Nederland 1' - tot 100 gr.: 3 postzegels 'Nederland 1'

Vanuit België: voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland.

In welke taal?

Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in het Engels en het Spaans die u na kunt schrijven mocht u zelf deze talen niet machtig zijn. Het Nederlands is als voorbeeld voor u zelf en de uitleg van de Engelse en Spaanse zinnen. Alleen een mooie kaart met uw naam is echter ook al een bemoediging. De mensen waaraan u schrijft kennen meestal niet veel Engels. Schrijft u daarom korte en bemoedigende (Bijbel)teksten, het liefst in het Spaans.

Voorbeeldzinnen in het Nederlands (Schrijf géén Nederlands op de kaarten!)

1. Vandaag hebben wij voor jou / jullie / u gebeden.
2. Wij houden van u met de liefde van de Heer.
3. De Heere is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
4. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.
5. Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
6. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. Jesaja 26:4
7. Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 2 Kor. 5:7
8. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Psalm 118:8

9. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp. Psalm 10:14b
10. Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. Psalm 31:25
11. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen. Psalm 37:5
12. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28
13. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Openbaring 21:4a

Engelse zinnen om op de kaart te schrijven

1. Today we prayed for you.
 2. We love you with the love of the Lord.
 3. The Lord is your Shepherd and He will be with you.
 4. When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are standing with you.
 5. I pray that you feel the arms of our Lord surrounding you.
 6. Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord, is the Rock eternal. Isaiah 26:4
 7. Live by faith, not by sight. 2 Cor. 5:7
 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Psalm 118:8
 9. The victim commits himself to you; you are the helper of the fatherless. Psalm 10:14b
 10. Be strong and take heart, all you who hope in the LORD. Psalm 31:24
 11. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will bring it to pass. Psalm 37:5
 12. And we know that all things work together for good to those who love God. Romans 8:28
 13. And He will wipe every tear from their eyes. Revelation 21:4a
-

Schrijf Esther* in Nigeria

Let op: na 10 januari niet meer sturen!

Land: Nigeria

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 14

In welke taal kunt u schrijven? Engels

Wat is er gebeurd?

Tot zo'n drie jaar geleden zag het leven van de toen 17-jarige Esther er redelijk vredig uit. Ze woonde samen met haar zieke vader in het noordoosten van Nigeria. Doordeweeks ging ze naar school. Een aanval van de islamitische groepering Boko Haram bracht daar verandering in. Militairen grepen Esther en haar vader werd voor haar ogen neergeslagen.



Een periode van angst, beproeving, verkrachting en schaamte brak aan voor Esther. De terroristen gebruikten allerlei manieren om haar ertoe aan te zetten de Here Jezus te verloochenen. Maar Esther hield stand net zoals haar naamgenoot uit de Bijbel: "Kom ik om, dan kom ik om, maar ik wil geen moslim worden."

In november 2016 werd Esther bevrijd. De vreugde van de bevrijding was van korte duur, want de dorpsgenoten stonden niet te springen om de 'Boko Haram-vrouwen' te verwelkomen. Esther blikt terug: "Wat mijn hart nog het meest brak is dat ze weigerden om mijn dochter Rebecca te noemen. Ze noemden haar 'Boko'."

Toen greep de Here God in. Esther kwam via haar kerk in contact met Open Doors. Ze werd uitgenodigd om mee te doen aan een traumazorgseminar. Hier leerde ze haar schaamte en pijn aan de voet van het kruis te leggen: "Vanbinnen voelde ik me licht. Mijn verdriet en schaamte komen nooit meer terug."

Het gaat goed met Esther en Rebecca. Sommige mensen accepteren haar dochter nog steeds niet. Toch heeft Esther vrede in haar hart.

Wilt u Esther bemoedigen?

* *Schuilnaam*

Dank- en gebedspunten:

- Dank de Here God dat Esther een levend getuige is van Zijn liefde en genade.
- Esther heeft een graanboerderij. Met de opbrengsten onderhoudt ze haar dochter en opa en oma. Bid dat de Here God voorziet in alle dingen die ze nodig heeft voor haar boerderij.
- Bid dat de Here God ook in de toekomst Esthers dochtertje gebruikt om Zijn liefde en genade aan mensen om hen heen te laten zien.

Schrijf Karidja in Ivoorkust

Let op: na 10 januari niet meer sturen!

Land: Ivoorkust

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: -

In welke taal kunt u schrijven? Engels en Frans

Wat is er gebeurd?

Karidja* en haar man Didier groeiden op in het noorden van Ivoorkust. Zij leerden de Here Jezus kennen toen Didier ernstig ziek was en niets hem beter kon maken. Karidja en Didier waren wanhopig en besloten een kerk te bezoeken. Daar hadden ze een ontmoeting met de Here Jezus en kwamen tot geloof. Toch genas Didier niet.



De islamitische familie van het echtpaar was erg ongelukkig met het nieuwe geloof van Karidja en Didier. Ze vervloekten en verwierpen hen. Toen Didier in 2016 stierf, probeerden Karidja's familieleden haar terug te bekeren naar de islam.

Karidja kreeg meerdere aanzoeken van rijke, islamitische mannen, maar die sloeg ze tot groot ongenoegen van haar familie elke keer af. Op een dag was de maat vol: Karidja's familieleden verkochten haar winkel. Daarmee verloor ze elke bron van inkomsten en werd het heel moeilijk om voor haar 12-jarige dochter en 3-jarig zoontje te zorgen. Karidja: "Ik hilde elke dag. Het was heel moeilijk om iets te vinden waarmee ik voor mezelf en mijn kinderen kon zorgen."

Ruim een jaar later ontmoette Karidja lokale medewerkers van Open Doors. Ze hielpen Karidja om een eigen winkel op te starten. En met die eigen winkel kan Karidja nu voor haar gezin zorgen. "Dankzij Gods hulp heb ik een beter leven gekregen. Ik ben zo blij. Ik prijs de Here God voor Open Doors." Ondanks alle andere moeilijkheden blijft Karidja standvastig en blijft ze haar getuigenis delen met andere mensen. Er zijn al meerdere vrouwen uit haar omgeving tot geloof gekomen.

Wilt u Karidja bemoedigen?

Dank- en gebedspunten:

- Dank de Here God dat Karidja in aanraking kwam met Open Doors en dat ze weer blij is.
- Bid dat Karidja ook in de toekomst standvastig blijft en de liefde van de Here Jezus blijft delen.
- Bid dat Karidja's familie en de familie van haar overleden man tot geloof in de Here God komen.

Schrijf Marta in Ethiopië

Land: Ethiopië

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 29

In welke taal kunt u schrijven? Engels

Wat is er gebeurd?

De Ethiopische Marta werd als kind door haar familie aan een medicijnman gegeven om zijn vrouw en dienstmeisje te zijn. Zoals in hun dorp de gewoonte is, kreeg de familie van Marta in ruil daarvoor 'geestelijke bescherming' via de medicijnman.



Marta leidde een zwaar leven bij de man. Ze werd regelmatig mishandeld en de toekomst zag er somber uit. De tante van Marta kwam vaak bij haar op bezoek over de Here Jezus te vertellen. Na een tijdje besloot Marta om haar leven aan Jezus Christus te geven.

Toen Marta 16 jaar oud was, verliet ze de medicijnman. Ze ging bij haar tante wonen en deelde vanaf dat moment het evangelie met haar familie. Na een aantal wonderlijke gebeurtenissen kwam -ondanks alle tegenstand- bijna iedereen van haar familie tot geloof.

Op een jongerenevenement van Open Doors ontmoette Marta andere vervolgte jongeren uit Ethiopië. Ze brachten tijd met elkaar door, bestudeerden de Bijbel en werden bemoedigd in hun geloof. Een lokale medewerker zegt na het evenement: "Het was hartverwarmend om te zien hoe goed Marta zich vermaakte met de andere jongeren. Ze was zo blij om andere christenen te ontmoeten, maar er ligt nog een lange weg voor haar en ze heeft ons gebed hard nodig."

U kunt Marta bemoedigen door haar een kaartje te sturen en/of door voor haar te bidden.

Gebedspunten

- Dank de Here God dat Marta en haar familieleden tot geloof kwamen.
- Bid voor de familieleden van Marta die hun leven nog niet aan de Here Jezus hebben gegeven.
- Bid dat Marta helemaal mag herstellen van de tijd bij de medicijnman.