

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

MAANDAG 3 JUNI – Twee jaar lang werd **Kaikima** gevangengehouden door islamitische strijders. De strijders mishandelden haar en nog veel meer vrouwen die ze hadden ontvoerd. Na twee lange jaren kon Kaikima ontsnappen. Bid dat ze compleet herstelt van de fysieke en geestelijke mishandeling.

DINSDAG 4 JUNI – Toen **Dada*** 16 jaar oud was, hoorde hij een preek in een kerk. Geïnteresseerd door wat hij hoorde, besloot hij in geheim nog eens een kerk te bezoeken. Zo kwam Dada tot geloof in de Here Jezus, maar de prijs voor zijn geloof is hoog. Hij trekt rond omdat zijn familie ontzettend boos is dat hij de islam heeft verlaten. Toch houdt hij vol omdat hij heel graag wil vertellen over het leven dat de Here Jezus geeft.



DADA

MEXICO

NR. 39 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

WOENSDAG 5 JUNI – Inheemse christenen op het platteland krijgen te maken met tegenstand vanuit hun traditionele stam. Omdat ze niet meer mee willen doen aan rituelen, lopen ze de kans om uit hun gemeenschap gezet of zelfs gevangengenomen te worden.

DONDERDAG 6 JUNI – Christenen die vanwege hun geloof vastzaten, worden daarna vaak uit hun dorp gejaagd. Open Doors biedt hen praktische en pastorale hulp om op een nieuwe plek opnieuw te beginnen.

MALEDIVEN

NR. 14 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

VRIJDAG 7 JUNI – Er zijn maar weinig gelovigen op de Malediven. Bid voor deze kleine kerk die met veel uitdagingen te kampen heeft.

ZATERDAG 8 JUNI – In april zijn de parlementsverkiezingen gehouden. Bid dat de mensen die zijn verkozen godsdienstvrijheid belangrijk vinden en dat er zo meer ruimte komt voor christenen.

ZONDAG 9 JUNI – Mensen die christen worden, leven in zo'n hechte gemeenschap dat de verandering in hun geloof al snel opvalt. Bid dat christenen een positieve impact hebben op de mensen om hen heen.

MAROKKO

NR. 35 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

MAANDAG 10 JUNI – Bid voor de jonge meisjes die de Here Jezus volgen. Het is moeilijk voor hen om contacten te leggen buiten hun families om.

DINSDAG 11 JUNI – De kerk in Marokko lijdt onder de verdeeldheid tussen verschillende christenen. Er is weinig eensgezindheid en er ontstaan van tijd tot tijd misverstanden tussen gelovigen.

WOENSDAG 12 JUNI – **Mazen*** werd uit zijn huis gezet omdat hij zich bekeerd heeft tot het christendom. Hij staat nu voor de uitdaging om zich staande te houden ondanks alles.

CHINA

NR. 27 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

DONDERDAG 13 JUNI – Zoals de gemeente leed in de tijd van de Bijbel, zo lijdt de kerk in China nu. Christenen die zich van de islam hebben bekeerd, leven constant in angst. Bang om verraden te worden door burens of zelfs door vrienden of familie. *(Leer van Wang Mingdao, een Chinese kerkleider die jarenlang gevangenzat, op pagina 14-15 van het Open Doors Magazine)*

VRIJDAG 14 JUNI – Tot grote schrik van **Desiree*** heeft een gelovige de politie verteld dat ze christen is. Nu mag ze van de politie geen contact meer hebben met andere christenen. Desiree is bang en wil geen andere christenen meer ontmoeten.

ZATERDAG 15 JUNI – Mannen die de islam de rug toekeren lopen risico om hun baan te verliezen. Als men vermoedt dat iemand christen is of meedoet aan christelijke activiteiten kan hij opgesloten worden in een heropvoedingskamp. Dit geldt ook voor **Dale***, de man van Desiree. Hij moet dan ook erg voorzichtig zijn.

ZONDAG 16 JUNI – Lang geleden werd **Amin*** door zijn moeder het huis uitgezet. Hij was volgeling van Jezus Christus geworden en dit maakte de familie volgens haar te schande. Nu is zijn moeder ernstig ziek en wonen Amin en zijn vrouw weer thuis om voor haar te zorgen.

TADZJIKISTAN

NR. 29 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

MAANDAG 17 JUNI – Voorganger **Bahrom Kholmatov** zit gevangen om zijn geloof. Ondanks zijn situatie gaat het goed met hem en probeert hij het evangelie met anderen te delen.

DINSDAG 18 JUNI – Bid voor Bahroms vrouw **Gulnora** en hun drie kinderen en de gemeente. Bid dat ze de moed niet verliezen en hoop houden.

SRI LANKA

NR. 46 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

WOENSDAG 19 JUNI – Dank de Here God dat voorganger **Ranjit*** weer vrij is, nadat hij een nacht ontvoerd was. Het is niet bekend wie hem vasthielden. Ranjit is niet bang geworden om over de Here Jezus te vertellen.

DONDERDAG 20 JUNI – Tientallen jonge, nieuwe gelovigen kwamen onlangs bij elkaar voor een jeugdkamp waar ze meer leerden over de Here Jezus en hun nieuwe geloof. Bid dat de Heilige Geest nawerkt in de harten van de jongeren.



OpenDoors
Op de bres voor vervolgde christenen

Postbus 47
3850 AA Ermelo
T 0341-465 000
E info@opendoors.nl
I www.opendoors.nl

IBAN NL08 INGB 0000 007733
Voor België: BE82.0000.2241.3868

OPEN DOORS APRIL - JUNI 2019 GEBEDSKALENDER

BID VOOR
GEVANGENEN

'Want de HEER
hoort de armen,
Zijn gevangen volk
verwerpt Hij niet.'

Psalm 69:34



IRAN

NR. 9 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

WOENSDAG 17 APRIL – **Amir** en **Mahnaz** zijn begin december opgepakt door de Iraanse veiligheidsdienst. Ze mogen geen contact met hun familie hebben.

DONDERDAG 18 APRIL – Ook **Shima** en **Shokoofeh**, twee zussen, brachten de kerstdagen door in de gevangenis. Begin december werden ze opgepakt. Bid om troost en kracht voor deze vrouwen.

EGYPTE

NR. 16 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

VRIJDAG 19 APRIL – "We waren er kapot van toen onze kerk gesloten werd en kerkleden gearresteerd werden. Zij deden niets, ze baden alleen! De wil van lokale moslims is hier belangrijker dan de wet", vertelt een koptische priester uit Egypte.

ZATERDAG 20 APRIL – Ruim een jaar na de aanval op een bus in Minya, sprak Open Doors met een van de slachtoffers: **Nadia**. Zij verloor haar zoon en schoonzoon. "Ik heb nu gelukkig geen last meer van nachtmerries, maar ik mis mijn zoon en schoonzoon. Ook heb ik nog vaak pijn in mijn arm, maar ik kan zeggen dat het goed gaat omdat de Here God aan mijn zijde staat."

ZONDAG 21 APRIL – **Nadia's** kleinzoon **Pham** (9) overleefde de aanslag. "Het was een wonder, want hij kreeg een kogel in zijn rug. Maar hij een erg angstig kind geworden en hij heeft veel nachtmerries", vertelt **Nadia**. "Ik bid veel."

TUNESIË

NR. 37 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

MAANDAG 22 APRIL – Het geloof van **Rahima*** verdiepte zich in de tijd dat ze scheidde van haar man aan wie ze uitgetrouwde was. Nu staat ze er alleen voor. Bid dat haar geloof blijft groeien.

DINSDAG 23 APRIL – **Mustafa*** ondervindt nog elke dag de gevolgen van vervolging. Hij heeft lichamelijke en mentale klachten omdat hij vervolgd werd. Bid om volledig herstel.

NOORD-KOREA

NR. 1 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

WOENSDAG 24 APRIL – In Noord-Korea zitten duizenden christenen gevangen om hun geloof. Bid voor mensen als 'gevangene 42' die uitgebuit, mishandeld of achtergesteld worden. *(Lees het verhaal van 'gevangene 42' op pagina 10-11 van het Open Doors Magazine)*

* Schuilnaam

DONDERDAG 25 APRIL – “De Here God is bij me geweest, elke dag”, deelt ‘gevangene 42’. Dank Hem voor de getuigenissen en de standvastigheid van gelovigen in Noord-Korea.

VRIJDAG 26 APRIL – Bid om hoop, moed en volharding voor Noord-Koreaanse christenen die gevangenzitten in hun land.

INDONESIË

NR. 30 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

ZATERDAG 27 APRIL – In Indonesië wordt deze maand een vrouwenconferentie gehouden. Hier leren christelijke vrouwen hoe ze ook in hun werk het Licht van Jezus Christus uitstralen. Bid dat de vrouwen gaan begrijpen hoe ze dit kunnen doen.

ZONDAG 28 APRIL – Bid voor de vrouwen van de vrouwenconferentie. Bid dat zij het zout en het licht van Jezus Christus zijn in hun dorpen.

MAANDAG 29 APRIL – Vanwege de vervolging geven steeds meer jonge mensen hun geloof in Jezus Christus op. Om hen te sterken in hun geloof wordt een training gegeven op het eiland Sumatra. Bid dat deze impact heeft op de deelnemers zodat ze het geloof vasthouden ondanks vervolging.

OPEN DOORS

DINSDAG 30 APRIL – Wilt u vandaag bidden voor Open Doors-medewerkers in Nederland en wereldwijd?

BHUTAN

NR. 33 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

WOENSDAG 1 MEI – Christenen kunnen rekenen op hoge druk vanuit familie, vrienden en buren. Op het platteland is het een traditie dat boeren samen planten en oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten.

DONDERDAG 2 MEI – Bid voor vrouwen van voorgangers. Zij zijn vaak thuis en zorgen voor het gezin. Bid dat deze vrouwen een voorbeeld zijn voor de vrouwen om hen heen.

VRIJDAG 3 MEI – Voor **Lahden*** was het moeilijk om van haar man te houden. Nadat ze een vrouwentraining bijwoonde, leerde ze om op een andere manier naar haar huwelijk te kijken. “Nu heb ik geleerd om van mijn man te houden, ook al behandelt hij mij niet altijd op een goede manier.” De training helpt vrouwen om op een Bijbelse manier in het leven en in hun relaties te staan.

LIBIË

NR. 4 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

ZATERDAG 4 MEI – Niemand in de familie van **Younes*** weet dat hij christen is. Zelfs voor zijn vrouw houdt hij zijn geloof in Jezus Christus verborgen. In het diepste geheim onderzoekt hij de Bijbel en groeit hij in zijn geloof.

ZONDAG 5 MEI – **Abdellah*** heeft het voorrecht een andere gelovige te kennen. Ze ontmoeten elkaar vaak om over hun geloof en de Bijbel te spreken.

MAANDAG 6 MEI – Voor **Housaina*** lijkt het vinden van een gelovige partner een onbegonnen zaak. Haar familie is al vaak benaderd om Housaina aan een moslimman uit te huwelijken. Ze heeft die aanvragen afgewezen omdat ze graag met een christen wil trouwen. Bid om een wonder in het leven van Housaina.

NIGERIA

NR. 12 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

DINSDAG 7 MEI – Dank de Here God voor de trainingen die we aan getraumatiseerde vrouwen en meisjes geven.

WOENSDAG 8 MEI – Het gaat goed met **Esther*** en haar dochter **Rebecca**. Bid dat de traumatrainingen een blijvend effect hebben op Esther en haar omgeving. (Zie een foto en een update van Esther op pagina 12-13 van het Open Doors Magazine)

DONDERDAG 9 MEI – Esther voedt haar dochtertje alleen op. Bid dat het meisje in vrede en liefde opgroeit. Bid ook om kracht voor Esther om Rebecca op te voeden tot een vrolijke, krachtige jonge vrouw.



KIRGIZIË

VRIJDAG 10 MEI – **Jakur*** werd door vier dronken mannen aangevallen. Zwaargewond belde hij zijn vriend, die agent is. Deze waarschuwde de mannen: “Weten jullie nog wat er met de aanvallers van Eldos gebeurde?”. De mannen schrokken hier zo van dat ze hun verontschuldiging aanboden en Jakur smeekten om geen aangifte te doen. Dank de Here God dat het verhaal van Eldos zo’n impact heeft.

ZATERDAG 11 MEI – Bid voor Jakur die zijn aanvallers niet wil aangeven. Bid om wijsheid en genezing voor hem. Bid om veiligheid voor Jakur, zijn familie en andere christenen in zijn dorp.

WEST-AFRIKA

ZONDAG 12 MEI – **Ahmad** uit Guinea zit ondergedoken omdat hij christen is geworden. Ahmad groeide op als moslim en kreeg een belangrijke positie als geestelijke. Maar toen hij door een wonder genas, kwam hij tot geloof in de Here Jezus.

MAANDAG 13 MEI – Vanaf het moment dat **Jérémie** uit Ivoorkust christen werd, besloot hij niet meer mee te doen met de animistische praktijken en dierenoffers. Zijn familie en het hele dorp begrepen zijn verandering niet en werden erg boos. Hij woont nog steeds in de omgeving, maar hij wordt buitengesloten en zelfs aangevallen om zijn geloof.

DINSDAG 14 MEI – Omdat **Roger** zijn geloof in de Here Jezus niet wilde afzweren heeft zijn schoonfamilie zijn vrouw en hun 5-jarige dochter bij hem weggehaald. Zijn vrouw en haar familie probeerden Roger terug te laten keren naar de islam. Bid dat de christelijke gemeenschap rondom Roger hem in deze moeilijke tijd helpt.

WOENSDAG 15 MEI – In november vielen rebellen de kathedraal van Alindao aan. Toen de bisschop samen met anderen naar zijn huis vluchtte, werden hij en vele anderen vermoord. Bid om troost voor de nabestaanden.

DONDERDAG 16 MEI – Tijdens de aanval werd ook een nabijgelegen vluchtelingenkamp overvallen. 42 mensen werden door de rebellen gedood. Bid om bemoeiding voor degenen die iemand hebben verloren of die gewond zijn geraakt.

OOST-AFRIKA

VRIJDAG 17 MEI – Bid voor gezinnen van wie een geliefde in de gevangenis of werkkamp zit. Bid om kracht en troost.

ZATERDAG 18 MEI – Voor ex-gevangenen als **Shiden*** is het behoorlijk zwaar om het gewone leven weer op te pakken. Bid dat de Here God hen sterkt en helpt. (Lees over Shiden op pagina 8-9 van het Open Doors Magazine)

IRAK

NR. 13 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

ZONDAG 19 MEI – Dank de Here God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd.

MAANDAG 20 MEI – Bid voor voorgangers, priesters en andere leiders die christenen in hun gemeenschap aanmoedigen om te blijven. Bid dat ze zelf moed en energie hebben om anderen te motiveren.

DINSDAG 21 MEI – Bid dat de situatie in Mosoel verandert. Bid dat gevluchte inwoners bemoedigd worden en dat zij met blijdschap terugkeren naar de stad waar ze ooit woonden.

WOENSDAG 22 MEI – Bid dat de Heilige Geest in de harten van Irakezen werkt. Bid dat zij vol liefde voor hun naaste in de samenleving staan.

IRAN

NR. 9 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

DONDERDAG 23 MEI – In Iran zitten tientallen christenen in de gevangenis om hun geloof. Bid voor hen.

VRIJDAG 24 MEI – Christenen die na een tijd in de gevangenis weer vrijkomen, hebben het zwaar. Het normale leven is niet zo normaal meer. Bid voor **Saman***, **Mojtaba** en **Wahid**. Deze drie mannen hebben een tijd lang in de gevangenis gezeten.

ZATERDAG 25 MEI – Open Doors is een schrijffactie gestart voor vier Iraanse christenen die gevangenzitten of al veroordeeld zijn tot lange straffen. Bid om kracht en moed voor **Ebrahim**, **Nasser**, **Victor** en zijn vrouw **Shamiram**. (Lees meer over de schrijffactie voor deze vier christenen op pagina 20 van het Open Doors Magazine)

INDIA

NR. 10 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING



Met de gebedscampagne ‘Een voor India’ vragen we dringend uw gebed voor India. Bidt u mee? OPENDOORS.NL/EENVOORINDIA

ZONDAG 26 MEI – Pastors en evangelisten in India vormen een makkelijk doelwit. Ze zijn dan ook regelmatig het slachtoffer van agressiviteit van radicale hindoes.

MAANDAG 27 MEI – In India werken veel christenen die hun leven wagen om Indiase christenen te helpen. Bid om moed, bescherming en wijsheid bij het werk dat zij doen.

DINSDAG 28 MEI – In gebieden waar inheemse stammen het voor het zeggen hebben, lijden christenen niet alleen onder regels vanuit de overheid. Zij worden ook vervolgd door hun stamgenoten. Extremisten doen er alles aan om christenen bij de Here Jezus weg te halen. (Lees meer over India op pagina 21 van het Open Doors Magazine)

WOENSDAG 29 MEI – Tientallen Indiase kindertehuizen worden door christelijke organisaties gerund. In de afgelopen maanden zijn echter 26 huizen gesloten. De beheerders ervan werden vals beschuldigd van kindermisbruik, gedwongen bekeringen, enzovoorts. Elke sluiting heeft grote gevolgen voor zowel de beheerders als voor de kinderen.

DONDERDAG 30 MEI – In India worden allerlei trainingen gegeven die christenen sterker maken. Hier leren ze over hun rechten, over het leiden van een gemeente en over volhouden tijdens vervolging.

OPEN DOORS

VRIJDAG 31 MEI – In juni vinden meerdere evenementen plaats zoals de Predikantendag, de Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Bid dat veel christenen in gebed gaan voor de vervolgde kerk.

BANGLADESH

NR. 48 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING

ZATERDAG 1 JUNI – Christenen in het zuidoosten van Bangladesh krijgen steeds vaker te maken met onderdrukking. “Als jullie niet terugkeren naar het boeddhisme, dan mag je niet werken en hier niet meer wonen”, horen deze gelovigen van hun boeddhistische dorpsgenoten en familie.

ZONDAG 2 JUNI – Hoe bereid je je goed voor op vervolging? En hoe reageer je als je wordt vervolgd om je geloof? Over deze vragen dachten de deelnemers van een weerbaarheidstraining na. Bid dat de training deze christenen helpt om andere gelovigen in hun omgeving te bemoedigen.