

## Schrijfadressen 2019

Na 19 september 2019 niet meer gebruiken!

**Als u een kaart schrijft naar vervolgde christenen, let u dan op de volgende richtlijnen:**

- Schrijf de kaarten niet in het Nederlands!
- Vermeld op uw kaart niet de naam Open Doors of ons adres.
- Stuur geen kaarten met dierenplaatjes. Dit wordt in veel landen als beledigend ervaren!
- Houd er rekening mee dat uw kaart gelezen wordt en stuur geen geld.
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het woord islam. Ga ook niet in op de situatie van de persoon naar wie u schrijft.
- Vermeld alleen uw naam en land op de kaart, niet uw (e-mail)adres.
- Schrijf op de kaart alleen de naam (niet het adres) van de desbetreffende persoon en verstuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) envelop. Alleen de (grote) envelop adresseren en frankeren.
- Schrijf geen grote aantallen kaarten voor 1 persoon, maar schrijf naar elk persoon 1 of 2 kaarten. Schrijft u met een groep: verstuur dan 1 of 2 grotere kaarten met een mooie (Bijbel)tekst en zet allemaal uw naam op die kaart i.p.v. allemaal apart een kaart naar dezelfde persoon te sturen. De mensen op de lijst krijgen vanuit de hele wereld post!
- Als u zelf kaarten maakt, maak deze dan niet dikker dan 2 laagjes (met dun plakband ertussen!).

Stuur uw post in een gesloten envelop naar:

**Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo**

### Frankeren

#### Binnen Nederland:

- tot 20 gr.: 1 postzegel 'Nederland 1'
- tot 50 gr.: 2 postzegels 'Nederland 1'
- tot 100 gr.: 3 postzegels 'Nederland 1'

**Vanuit België:** Voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland.

### In welke taal?

Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in het Engels en het Spaans die u na kunt schrijven mocht u zelf deze talen niet machtig zijn. Het **Nederlands** is als **voorbeeld** voor uzelf en de uitleg van de Engelse en Spaanse zinnen. Alleen een mooie kaart met uw naam is echter ook al een bemoediging. De mensen waaraan u schrijft kennen meestal niet veel Engels. Schrijft u daarom korte en bemoedigende (Bijbel)teksten.

### Voorbeeldzinnen in het Nederlands, Engels en Spaans

Vandaag hebben we voor u/jou/jullie gebeden.

Today we prayed for you.

Hoy día hemos orado por usted/ti/ustedes.

Wij houden van u met de liefde van de Heer.

We love you with the love of the Lord.

Le amamos con el amor del Señor.

De Here is uw Herder en Hij zal bij u zijn.  
The Lord is your Shepherd and He will be with you.  
El Señor es su Pastor, y él estará con usted.

Als een lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.  
When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are standing with you.  
Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cristianos de todo el mundo están con ustedes.

Ik bid dat u de armen van onze God om u heen voelt.  
I pray that you feel the arms of our Lord surrounding you.  
Ruego que se sentirán los brazos de nuestro Dios a su alrededor.

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (Psalm 147:3)  
He heals the brokenhearted and binds up their wounds. (Psalm 147:2)  
El Señor restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. (Salmos 147:2)

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. (Romeinen 15:13)  
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. (Romans 15:13)  
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que reboen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. (Romanos 15:13)

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. (Psalm 46:2)  
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. (Psalm 46:1)  
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. (Salmos 46:1)

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)  
So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. (Isaiah 41:10)  
Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. (Isaías 41:10)

Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. (Openbaring 22:12)  
Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. (Revelation 22:12)  
¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. (Apocalipsis 22:12)

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)  
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world. (John 16:33)

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anídense! Yo he vencido al mundo. (Juan 16:33)

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. (Jesaja 43:4)

Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. (Isaiah 43:4)

A cambio de ti entregaré hombres; ¡a cambio de tu vida entregaré pueblos! Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. (Isaías 43:4)

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. (Jozua 1:9)

Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. (Joshua 1:9)

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimas! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. (Josué 1:9)

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. (Psalm 62:6-7)

Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken. (Psalm 62:5-6)

Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector y no habré de caer. (Salmos 62:5-6)

Moet je door water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. (Jesaja 43:2)

When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. (Isaiah 43:2)

Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. (Isaías 43:2)

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet in het nauw. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaat niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. (2 Korintiërs 4:8-10)

We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. (2 Corinthians 4:8-10)

Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. (2 Corintios 4:8-10)

## Schrijf vrouwen in Nigeria

Land: Nigeria

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12

In welke taal kunt u schrijven? Engels

### Wat is er gebeurd?

Het leven in Nigeria is zwaar voor christelijke vrouwen. Ze worden vervolgd. Niet alleen omdat ze christen zijn, maar vaak ook omdat ze vrouw zijn. Open Doors vangt dit soort vrouwen op en geeft ze traumatrainingen. Zeven vrouwen vertellen na een training hun verhaal. U kunt hen afzonderlijk een kaart sturen.

#### *Alisa*

“In 2017 ging ik naar mijn werk toen Fulani-herders me aanvielen. Een groep mannen kwam op me af en verkrachtte me. Ik dacht dat ik het niet zou overleven, maar de Here God was genadig. Ik volgde een traumatraining en voelde me bemoedigd. Maar na een paar weken had ik een terugval. Ik wilde niemand zien en met niemand praten, want ik schaamde me voor mezelf.



Toen ik tijdens deze tweede training mezelf moest tekenen, dacht ik aan alles wat er gebeurd was en nam mijn onrust toe. Maar tegelijk voelde ik langzaam steeds meer blijdschap. Nu ben ik overweldigd en vol vreugde als ik kijk naar wat ik heb getekend. Ik ben zo dankbaar voor wat jullie doen! Vrouwen in Nigeria ondergaan zware vervolging. Ik hoor regelmatig van vrouwen die verkracht worden. Als hun echtgenoot hen dan probeert te beschermen, wordt hij vermoord. Ik wil dat u dit weet.”

#### *Charity*

Charity was net bevallen van een baby toen ze op een avond met haar man een rondje wandelde. Plotseling stonden ze oog in oog met een groep Boko Haram-strijders. Charity's man ontkwam, maar zij en haar baby werden meegenomen naar een kamp. “Ze gaven me niets te eten en ook geen kleren om me warm te houden,” vertelt Charity. “Ik probeerde te ontsnappen, maar ze kregen me te pakken en dwongen me om met een van de mannen te trouwen.”



Haar nieuwe echtgenoot was een hardvochtige man. Hij dwong Charity om islamitische gebeden op te zeggen. Charity werd regelmatig verkracht en op andere manieren mishandeld. Ze was wanhopig en verzette zich tegen haar man. “Hij sloeg me of weigerde om me eten te geven.”

Na drie jaar raakte Charity zwanger en kreeg ze een dochter. Twee weken daarna werd ze door het Nigeriaanse leger gered. Wat een bevrijding had moeten worden, veranderde echter in een nieuwe nachtmerrie. Het leger wantrouwde Charity en was bang dat ze gehersenspoeld was door Boko Haram. Ook zij sloegen haar, maar uiteindelijk werden Charity en haar man herenigd. Charity's man worstelde erg met wat er gebeurd was. De traumatraining van Open Doors hielp

hen beiden. “Deze training helpt en bemoedigt mij,” vertelt Charity. “Mensen zien aan me dat er iets veranderd is. Ik denk dat ik hier heling en innerlijke vrede heb gevonden. Mijn man is ook veranderd nadat ik iets uit de training met hem heb gedeeld. Hij geeft mijn dochter steeds meer aandacht.”

### **Christiana**

Op een avond gingen Christiana en haar man naar het ziekenhuis voor onderzoek. Christiana was acht maanden zwanger en uitgeput na het onderzoek. Bij thuiskomst ging het stel daarom meteen naar bed, onbewust van het feit dat er Fulani-herders in de buurt waren en dat hun dorpsgenoten al op de vlucht waren geslagen.

Midden in de nacht vielen vijf mensen hun huis binnen. Ze namen alle waardevolle spullen in beslag en bonden ze Christiana’s man vast. Die moest vervolgens toekijken hoe zijn vrouw door twee mannen verkracht werd. De mannen verlieten het huis en lieten een hevig bloedende Christiana achter. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar het stel bleef tot de geboorte van hun baby.

Nu -twee jaar later- vindt Christiana het nog steeds moeilijk om te praten over deze nacht. Ze voelde woede en twijfel tegenover de Here God, vertelt ze. “Ik huilde en vroeg aan de Here God: ‘Waarom? Waarom heeft U toegestaan dat deze dingen mij overkwamen? Ben ik niet Uw dochter?’.”

Ondanks alles heeft de training van Open Doors enorm veel betekend voor Christiana: “Allereerst wil ik de Here God danken. Na de eerste training kwam ik thuis als een ander mens, ik voelde zelfs vergevingsgezindheid tegenover mijn aanvallers. Ik heb geen haat meer in mijn hart.”

### **Florence (13)**

“Mijn oma en ik lagen te slapen toen een Fulani-man ons huis binnenviel en me verkrachtte. Ik was tien jaar oud. Vanaf dat moment huilde ik veel en niets vrolijkte me meer op. Ik weigerde te eten en viel kilo’s af. Mensen vroegen wel wat er aan de hand was, maar dan zei ik: ‘Niets’. Totdat ik deze training bezocht. Na twee dagen voelde ik de blijdschap in me terugkomen en het leek alsof mijn zorgen langzaam aan verdwenen. Toen ik weer thuis was, zeiden mensen: ‘Hé, Florence wordt weer wat dikker, wat is er aan de hand?’. Ik vertelde hen dat er niets gebeurd was, maar dat ik vrede in mijn hart had.

De tranen liepen over mijn wangen toen ik dit zelfportret maakte. Ik dacht aan alles wat me was overkomen, maar toen ik de tekening af had, verdwenen die gedachten.”



### **Gambo**

“Op 15 januari 2018 ging ik op zoek naar brandhout. Ik was bijna klaar toen ik een Fulani-jongen zag staan. Hij leek iets te zoeken en toen ik hem aansprak, vertelde hij dat hij zijn kwartel zocht. We praatten kort met elkaar en toen hij hoorde wie mijn man was, kwam hij dicht bij me staan. Ik dacht dat hij me wilde helpen om mijn brandhout te tillen, maar in plaats daarvan eiste hij dat ik seks met hem zou hebben. Toen ik weigerde, sloeg hij me met zijn wandelstok. Daardoor verloor ik mijn bewustzijn. Toen ik bijkwam, ontdekte ik dat ik verkracht was. Ik probeerde overeind te komen, maar mijn armen en benen konden me bijna niet dragen. Mijn familie bracht me naar het ziekenhuis waar ik negen dagen moest blijven. Ik had een gebroken arm en het topje van mijn linker middelvinger was afgesneden. Later bleek dat ook mijn elleboog is gebroken, maar daar is nog niets mee gedaan.



Er loopt nog steeds een rechtszaak tegen de Fulani-jongen. Sinds de aanval voel ik me constant ziek. Toen ik bij de training van Open Doors mezelf moest tekenen, had ik gemixte gevoelens. Eerst voelde ik bitterheid, daarom tekende ik geen glimlach, maar aan de andere kant voelde ik blijdschap. Ik weet dat de Here God van me houdt en dat Hij voor me zorgt.”

### **Ladi (26)**

“Toen mijn familie en ik in 2015 hoorden dat Boko Haram in de buurt van ons dorp was, renden we voor ons leven. We verstopten ons in een grot, maar ze vonden ons toch en namen ons mee naar hun kamp. In het kamp kreeg ik de keus voorgelegd: trouwen met een van de Boko Haram-strijders of het bos in gejaagd worden. Ik wilde niet trouwen met een man die ik niet kende, maar mijn moeder overtuigde me dat het veiliger was als ik dat wel deed. Ik trouwde met de man en vanaf toen keek ik uit naar een geschikt moment om te vluchten. Ik raakte zwanger en na de geboorte van mijn zoontje, Emmanuel, sloeg ik op de vlucht. Ik rende en rende totdat militairen van de regering me vonden en me naar een kamp brachten.



In de tijd die volgde, was ik niet mezelf. Ik bleef binnen, wilde met niemand praten en was snel geïrriteerd. Mensen maakten me belachelijk en dit brak mijn hart. Toen nodigde Open Doors me uit voor een traumatraining. Dit was een enorme bemoediging voor me, ik voelde me zo gezegend! Als ik niet naar dit programma was gekomen, weet ik niet hoe mijn leven zou zijn geweest. Nu heb ik geleerd om geduldig te zijn en om alles over te geven aan de Here Jezus.”

## Salomi

“Het was middernacht. Ik lag al op bed toen ik gewerschoten hoorde voor mijn huis. Mijn man was niet thuis dus deed ik de deur open. Twee Fulani-mannen kwamen binnen en eisten geld van ons. Mijn schoonmoeder probeerde hun aandacht te trekken zodat ik kon ontsnappen. Ik was drie maanden zwanger en droeg mijn zoon op mijn rug. Toen ik begon te rennen, zetten de mannen de achtervolging in en kregen ze me te pakken. Een van hen begon me met een stok te slaan. Hierdoor struikelde ik en viel mijn zoon van mijn rug. De andere man verkrachtte me.



Toen mijn man thuiskwam en mijn verhaal hoorde, was hij woedend. Hij nam me mee om in een ander dorp te gaan wonen. Toch voelen we ons nog steeds niet veilig. Daarom gaan we elke nacht naar buiten om ons in grotten of bosjes te verstoppen tot het ochtend wordt.”

## Gebedspunten

- Alisa vertelt: “Als de Here God ons niet had liefgehad, waren we teruggekeerd naar de islam.” Bid met haar dat de Here God vrede geeft in Alisa’s dorp en in Nigeria. Bid dat Hij al het kwaad een halt toeroept.
- Dank de Here God met Charity voor alles wat Hij door mensen heen in Nigeria doet.
- Christiana heeft maar één gebed: “Bid alstublieft dat mijn land vrede krijgt door de Here God.”
- “Bid voor me,” vraagt Florence. “Als ik de koeien van de Fulani-herders hoor loeien, lopen de rillingen nog steeds over mijn rug. Bid tegen de geest van angst in mij. Bid alstublieft ook dat ik weer naar school kan.”
- Gambo dankt de Here God dat Hij de vrede in haar hart heeft hersteld, maar ze vraagt ook om gebed: “Ik bid dat de Here God onze krachten vernieuwd. Ik kwam hier met bitterheid, maar, eerlijk gezegd, ik ga weg met blijheid. Bid alstublieft dat de situatie met mijn elleboog wordt opgelost.”
- Bid met Ladi dat de Here God haar kracht geeft om tijdens vervolging te blijven staan. Bid dat Ladi met Hem blijft wandelen. Bid ook voor Ladi’s moeder, broer en zus die nog gevangen worden gehouden door Boko Haram.
- Bid met Salomi dat de Here God haar en anderen in haar dorp beschermt. Vraag of Hij vrede geeft in Salomi’s familie.

## Schrijf kinderen uit Colombia

**Land:** Colombia

**Plek op de Ranglijst Christenvervolging:** 47

**In welke taal kunt u schrijven?** Spaans of (eenvoudige zinnen in) Engels

### **Wat is er gebeurd?**

Het leven in Colombia is voor christelijk kinderen niet makkelijk. Met gewelddadige groeperingen aan de ene kant en vijandige inheemse stammen aan de andere kant staan ze onder grote druk.

Daarom zijn er twee christelijke tehuisen in Colombia: een die tieners vanuit het hele land opvangt en een voor kinderen van de Arhuaco-stam.



Met al dat geweld om zich heen is het niet makkelijk voor de christelijke jeugd om hoopvol te blijven. Met een kaart bemoedigt u hen en geeft u hen hoop voor de toekomst.

U kunt schrijven aan verschillende groepen kinderen en tieners:

- Kinderen in de **Tumaco**-regio. De bewoners van dit gebied zitten midden in de strijd tussen het leger en strijdgroepen. Veel kinderen worden gedwongen om mee te vechten.
- Kinderen in de regio **Arauca**. Na het verdrag tussen de FARC en de Colombiaanse overheid ontstond onrust in dit gebied. Hierdoor is de kerk nog kwetsbaarder geworden voor aanvallen.
- Kinderen in de **Chocó**-regio. In dit armste gebied van Colombia moeten kinderen zich staande houden tussen geweld, illegale praktijken en eenzaamheid.
- Kinderen in **Catatumbo**-regio. Dit gebied wordt gezien als de uitvalbasis van de illegale groeperingen in Colombia. Christelijke tieners worden gedwongen om mee te vechten of worden bedreigd vanwege hun geloof.
- Kinderen in de regio **Buenaventure**. In een stad die in het geheim wordt bestuurd door criminele groeperingen ervaart de christelijke jeugd veel weerstand als ze over de Here God willen vertellen.
- Kinderen in inheemse stammen. Een groot deel van het werk van Open Doors in Colombia richt zich op christenen uit inheemse stammen. Deze christenen worden niet door de overheid geholpen, want die ziet hen als een bedreiging voor de cultuur en tradities van het land. Andere christenen worden bedreigd en mishandeld door de traditionele leiders.

*TIP! Kinderen uit inheemse stammen houden erg veel van tekeningen.*

- Kinderen/tieners in het kindertehuis in **Cumaral**.
- Kinderen/tieners in het kindertehuis in **Santa Marta**.

### **Gebedspunten:**

- Bid om bescherming en rust voor de christelijke kinderen en hun ouders.
- Bid voor kinderen die gedwongen worden om te vechten.
- Bid om vrede en rust in Colombia.



## Schrijf Chibok-ouders in Nigeria

Land: Nigeria

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 12

In welke taal kunt u schrijven? Engels

### Wat is er gebeurd?

14 april 2014 is een datum die veel ouders in Nigeria nooit meer zullen vergeten. Die dag werd hun nachtmerrie waarheid. Een groep Boko Haram-strijders viel de *Chibok Secondary Girls* school binnen en ontvoerde 230 christelijke meisjes.



In de maanden die volgden leefden hun ouders constant in angst en zorgen. Af en toe kwam een meisje thuis die ontsnapt was aan Boko Haram. In de periode van oktober 2016 tot en met mei 2017 werden 103 andere meisjes vrijgelaten door de Boko Haram-strijders.

Maar nu -vijf jaar later- wachten tientallen ouders nog steeds op hun dochters. Volgens de voorzitter van de *Chibok Parents' Association* moeten nog 112 christelijke meisjes vrijgelaten worden. Niemand weet hoeveel van hen nog in leven zijn en waar ze zich precies bevinden.

Bemoedigt u de ouders van deze meisjes met een kaart?

### Gebedspunten

- Bid voor de Chibok-meisjes die nog vastzitten bij Boko Haram. Bid dat ze ervaren dat de Here God dichtbij hen is en voor hen zorgt.
- Vraag om de troostende nabijheid van de Here God voor de ouders die al jarenlang wachten op de terugkeer van hun dochters.
- Bid voor de meisjes die terug zijn gekomen van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd. Bid om herstel en bid dat ze zich gedragen voelen door de Here God.

## Schrijf vier christenen uit Iran

Land: Iran

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 9

In welke taal kunt u schrijven? Engels

### Wat is er gebeurd?

In Iran zitten veel christenen gevangen om hun geloof. Anderen staan terecht omdat ze overtredingen zouden hebben begaan. Vier van hen kunt u bemoedigen.

**Ebrahim Firouzi (31, rechtsboven)** werd beschuldigd van 'het promoten van zijn geloof' en 'het uitvoeren van evangelisatiewerk'. Hij zit sinds 2013 gevangen en zou in 2015 vrij gelaten worden, maar toen werd hij ervan beschuldigd dat hij 'tegen de nationale veiligheid' in zou gaan. Hij kreeg toen weer vijf jaar gevangenisstraf. Bemoedig Ebrahim met een kaart zodat hij zich aan Jezus Christus vasthoudt in deze moeilijke tijd.

**Nasser-Navard Gol-Tapeh (57, linksonder)** heeft een gevangenisstraf van tien jaar gekregen vanwege 'missionaire activiteiten'. Hij werd in juni 2016 gearresteerd. Onlangs schreef hij vanuit de gevangenis: "Ik dank de Here God vol vreugde en vrede omdat hij mij waardig vindt om hier vanwege mijn geloof te zitten. Ik mag hier een getuige van Jezus Christus zijn".

**Pastor Victor Bet-Tamraz (rechtsonder)** werd in 2014 gearresteerd toen hij Kerstmis vierde. De kerk die hij eerder leidde was in 2009 al gesloten door de overheid. In 2014 werd hij voor tien jaar gevangengezeten omdat hij zou evangeliseren en omdat hij 'illegale activiteiten met zijn huiskerk' zou houden. Hij is nu toch op borgtocht vrij, maar lijdt onder de onzekerheid of hij weer naar de gevangenis moet.

**Shamiram Isavi Khabizeh (linksboven)** is de vrouw van pastor Victor. Zij wordt beschuldigd van het 'handelen tegen de nationale veiligheid door het samenbrengen van groepjes mensen, het bijwonen van een buitenlandse training en het trainen van leiders en pastors om als spion te werken'. Ze heeft deze beschuldiging aangevochten en wacht nu op het vonnis van de rechter. Bemoedig Shamiram met een kaart zodat ze haar zekerheid bij de Here God zoekt.

### Gebedspunten:

- Bid dat het beroep van Shamiram wordt aangenomen en dat ze vrijgesproken wordt.
- Bid om moed, volharding en kracht voor de vier christenen.
- Bid dat recht geschiedt en dat Ebrahim, Nasser-Navard, Victor en Shamiram vrij gesproken worden.



## Maak een tekening voor kinderen uit Centraal-Azië

*LET OP! Dit is geen schrijfcampagne, maar een tekencampagne voor kinderen.*

### Wat is er gebeurd?

Stel je voor dat je de enige christen bent op school. In de pauze wil niemand met je spelen en soms kom je met gescheurde kleren thuis. Je wordt gepest, buitengesloten en uitgescholden.



En stel je voor dat je in een land woont waar je geen christen mag zijn. Stel je voor dat je in het geheim naar de kerk moet en dat je hier met niemand over mag praten. Kinderen die in landen als Azerbeidzjan, Kirgizië en Oezbekistan (deze en andere landen heten samen Centraal-Azië) maken dit elke dag mee.

Stel je voor dat je een tekening kunt sturen naar kinderen in Centraal-Azië. Dat kan nu! Teken je mooiste tekening of kleur een kleurplaat in. Stuur deze op naar Open Doors, dan zorgen wij dat de kinderen in Centraal-Azië post krijgen. Op deze manier weten de vervolgte kinderen dat je aan ze denkt.

Voor christenen in Centraal-Azië is het gevaarlijk om veel post te ontvangen. Daarom vragen we kinderen uit Nederland en Vlaanderen om tekeningen op te sturen naar christelijke kinderen. De kinderen krijgen deze tekeningen tijdens kinderkamp of in de zondagsschool. De tekeningen zijn een grote bemoediging voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Ze ervaren dan dat wij hen niet vergeten en dat ook zij deel uitmaken van de wereldwijde kerk van Jezus Christus.

### Gebedspunten:

- Bid dat christelijke kinderen niet buitengesloten en gepest worden op school.
- Bid dat kinderen en hun ouders ondanks alles blijven geloven in de Here God.
- Dank de Here God dat er christelijke kinderkampen zijn in Centraal-Azië. Vraag om een zegen voor alles wat hier gebeurt.

## Bemoedig christenen in India en Noord-Korea

**Land:** Noord-Korea

**Plek op de Ranglijst Christenvervolging:** 1

**In welke taal kunt u schrijven?** Engels

### **Wat is er gebeurd?**

Open Doors ondersteunt en bemoedigt christenen in Noord-Korea op allerlei manieren. Een van deze manieren is door het uitzenden van radioprogramma's. Christenen in Noord-Korea kunnen in het geheim naar deze programma's luisteren.

U kunt Noord-Koreaanse christenen een korte bemoediging sturen. Uw bericht wordt in het Koreaans vertaald en opgenomen door Noord-Koreaanse gelovigen in Zuid-Korea. 's Nachts worden deze berichten vervolgens met Noord-Koreanen gedeeld.

### **Wat kunt u doen?**

Laat op [www.opendoors.nl/schrijfacties](http://www.opendoors.nl/schrijfacties) uw bemoediging achter. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de overige schrijfacties.

**Land:** India

**Plek op de Ranglijst Christenvervolging:** 10

**In welke taal kunt u schrijven?** Engels

### **Wat is er gebeurd?**

Van 2018-2020 loopt de gebedscampagne 'Eén voor India'. Hierin vraagt Open Doors speciaal uw aandacht voor de situatie van christenen in India.

### **Wat kunt u doen?**

U kunt christenen in India zelf bemoedigen. Laat weten dat u aan ze denkt, voor ze bidt of deel een Bijbeltekst. U kunt in het algemeen schrijven of zich richten tot een vader, moeder, kind of pastor. Open Doors ontvangt uw bericht en stuurt deze door naar India, waar ze worden uitgedeeld onder de christenen.

### **Wat kunt u doen?**

Laat op [www.opendoors.nl/een-voor-india/bemoedig-een-indiase-christen](http://www.opendoors.nl/een-voor-india/bemoedig-een-indiase-christen) uw bemoediging achter. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de overige schrijfacties.