

OPEN DOORS

MAART 2020

GEBEDSKALENDER

Bid voor de
vervolgde kerk

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Galaten 4:7

44 KENIA

DINSDAG 3 MAART - De kerk in Kenia heeft een beperkte capaciteit om moslimbekeerlingen te onderwijzen. Wijsheid en leiderschap is nodig. Open Doors ondersteunt de kerk in Kenia en leidt kerkleiders op.

WOENSDAG 4 MAART - **Esther Banjumi*** is islamitisch opgevoed. Toen ze christen werd, verstootten haar man en haar familie haar. Open Doors bood haar traumahulp en praktische hulp aan. Bid dat Esther haar enthousiasme voor de Here Jezus blijft houden.

KIRGIZIË

DONDERDAG 5 MAART - **Eldos** en zijn oom **Nurbek** vluchtten uit Kirgizië en wachten op een plek waar ze zich veilig kunnen vestigen. Ze verblijven nu op een christelijk vakantiepark. Nurbek getuigt: "Er zijn zo veel redenen om de Here God te danken. We zijn bevriend geraakt met andere christenen, we weten dat we onderdeel zijn van Gods familie en de Here God ons nooit verlaat."

VRIJDAG 6 MAART - Eldos ontving brieven vanuit de hele wereld. Hij werd bemoedigd door de liefde van de Here Jezus, door zorg en door gebeden. Hij vertelt: "We voelen constant de steun van de gebeden. Overal waar we gaan zegent de Here God ons."

ELDOS



ZATERDAG 7 MAART - Eldos' zus, **Nurzhan**, is ook christen. Haar man was erg boos over haar bekering en dreigde met een scheiding. Maar nu is hij van gedachten veranderd en toont meer respect richting Nurzhan.

SYRIË

ZONDAG 8 MAART - **Lian** (8) moet islamitisch onderwijs volgen. Omdat er weinig christelijke docenten zijn, wordt alleen de islam onderwezen.

MAANDAG 9 MAART - De bouw van de kerk van pastor **George** in Kamishli stopte door de aanslagen in oktober 2019. De fundering van het gebouw is ernstig beschadigd. Op dit moment komen de gemeenteleden bij elkaar in een klein appartement. Bid dat de bouw toch verder kan en dat de kerk een plaats van vrede wordt in Kamishli.

16 EGYPTE

DINSDAG 10 MAART - Shenouda (22), **Ishaq** (16) en hun moeder **Houa** zijn op straat aangevallen door hun buurman. Ze zaten buiten toen hij langsliep. De buurman beval hen naar binnen te gaan. Houa weigerde en dat maakte de buurman erg boos. Hij rende naar huis, kwam terug met een mes en viel hen aan. Shenouda balanceerde drie dagen lang op het randje van de dood. Het gezin deed aangifte tegen de aanvaller, maar de politie werkte niet mee.

WOENSDAG 11 MAART – In de afgelopen jaren zijn er verschillende christenen vermoord om hun geloof in de Here Jezus. Bid voor hun familieleden en vrienden die nog altijd een gemis ervaren.

12 NIGERIA

DONDERDAG 12 MAART – De gemeente van pastor **Marcus** krabbelt langzaam weer op nadat Boko Haram het dorp en de kerk had overvallen. Bid om een zegen op het werk dat gebeurt in het dorp. *Lees meer over pastor Marcus op pagina 10-11 van dit Open Doors Magazine.*

VRIJDAG 13 MAART – Honderden vrouwen in Nigeria zijn weduwe geworden omdat strijders hun man hebben vermoord. Dank de Here God voor het bijzondere getuigenis van een aantal weduwen in Dzangola. Bid om vrede en troost. *Lees het verhaal van een van de weduwen, Victoria, in het Open Doors Magazine op pagina 14.*



VICTORIA

ZATERDAG 14 MAART – Dankzij lees- en schrijftrainingen kunnen christenen nu eindelijk de Bijbel lezen. Bid dat veel christenen de kans krijgen om te leren lezen en schrijven. Bid dat de woorden die ze lezen een diepe impact hebben op hun leven.

48 KAMEROEN

ZONDAG 15 MAART – Tot in Kameroen pleegt Boko Haram aanslagen op kerken en christenen. De kerk in het noorden van Kameroen lijdt onder toenemende vervolging. Bid voor christenen die te maken krijgen met agressie en geweld vanwege hun geloof.

MAANDAG 16 MAART – **Abdul*** is een christen met een moslimachtergrond. Toen hij tot geloof kwam, begon de vervolging voor hem. Toch heeft hij met hulp van Open Doors een eigen atelier opgezet waar andere christenen aan het werk zijn. En met de inkomsten van hun werk kunnen ze in hun eigen inkomen voorzien. *Lees meer over de impact van Abduls werk op pagina 8-9 van dit Open Doors Magazine.*

DINSDAG 17 MAART – Wilt u bidden voor christenen die door geweld en vervolging trauma's hebben opgelopen? Bid om Gods nabijheid en troost.

49 INDONESIË

WOENSDAG 18 MAART – Om theologiestudenten te trainen in hun kennis over christenvervolging, is er een speciaal programma ontwikkeld. De studenten ontdekken wat de Bijbel ons leert over vervolging van christenen. Een deelnemer vertelt over de impact van dit programma: "We zijn nu ook in staat om mensen te helpen die daadwerkelijk vervolgd worden. Alles wat we geleerd hebben, gaan we ook doorgeven in onze eigen kerken."

DONDERDAG 19 MAART – Een groep gelovigen op Java heeft ons gebed hard nodig. De lokale autoriteiten zijn op de hoogte van hun activiteiten en dat kan problemen opleveren. Bid dat de christenen met liefde en wijsheid reageren op de mogelijke vragen vanuit de autoriteiten.

45 BHUTAN

VRIJDAG 20 MAART – Gelovigen in Bhutan die meedoen aan trainingen, moeten soms lang reizen over slechte wegen om bij de trainingslocatie aan te komen. Bid dat de Here God de deelnemers en trainers beschermt.

ZATERDAG 21 MAART – Bid voor pastor **Daniël***. Hij traint jongeren om op een Bijbelse manier na te gaan denken over relaties, vriendschap en huwelijk.

ZONDAG 22 MAART – Bid voor de deelnemers aan lees- en schrijflessen. Geweldig dat zij straks zelf de Bijbel kunnen lezen.



20 LAOS

MAANDAG 23 MAART – Een gemeente, bestaande uit 23 gezinnen, kreeg de opdracht te stoppen met het houden van kerkdiensten. De lokale overheid liet weten dat als de gemeente toch samenkomt zij als 'staatsvijand' wordt gezien. De christenen moesten ook een document ondertekenen waarin ze hun geloof in de Here Jezus ontkenden. Bid voor de mensen die onder druk dit document toch getekend hebben.

DINSDAG 24 MAART – In diezelfde gemeente heeft een aantal christenen het document niet getekend. Zij komen nog steeds samen, al is het in een kleinere groep. Bid voor deze moedige mensen.

28 BURKINA FASO

WOENSDAG 25 MAART – Door het groeiende aantal aanvallen op kerken, vluchtten veel christenen naar andere delen van het land. In de stad Kaya openden verschillende kerken hun deuren om de vluchtelingen te helpen, maar er waren te veel mensen die hulp nodig hadden. Open Doors hielp de lokale kerken met onder andere voedsel.

DONDERDAG 26 MAART – Veel christenen die getroffen zijn door de aanvallen, kampen met angst, onzekerheid, trauma en verdriet. Bid dat de Here God hen herstelt en nieuwe hoop geeft.

VRIJDAG 27 MAART – De 45-jarige **Naomi** is weduwe. Haar man werd door islamitische strijders vermoord. Bid voor haar en haar negen kinderen.

CENTRAAL-AZIË

44 ZATERDAG 28 MAART – In een land in deze regio is een groep christenen opgepakt. **Hadija*** is een van hen. De huiskerkbijeenkomst was bij haar thuis. Ze werd gearresteerd en onder druk gezet. Dank de Here God dat ze weer bij haar gezin is en dat ze geen informatie heeft prijsgegeven.

ZONDAG 29 MAART – Bid voor **Khan***, zijn vrouw **Aselya*** en hun zoon. In het najaar van 2019 werd Khan door zijn islamitische familieleden ernstig verwond. Hij is inmiddels weer thuis, maar zijn vrouw en zoon zijn erg bang voor nieuwe aanvallen.

MAANDAG 30 MAART – Wilt u bidden voor **Madina***? Zij wordt door haar moslimfamilieleden onder druk gezet vanwege haar geloof in de Here Jezus. Door alle beschuldigingen heeft ze last van spanning en stress.

OPEN DOORS

DINSDAG 31 MAART – Wilt u vandaag bidden voor alle medewerkers van Open Doors die regelmatig op bezoek gaan bij vervolgd christenen? Bid dat zij de juiste woorden spreken en dat hun bezoek veel vreugde en troost brengt aan hen die vervolgd worden.

23 CHINA

WOENSDAG 1 APRIL – Christenen in China hebben te maken met strengere controle door de overheid. De overheid houdt kerken in de gaten en brengt nauwkeurig in kaart wie wat doet. Bid voor voorgangers en kerkleiders die door deze vorm van vervolging weinig ruimte hebben om het evangelie te delen.

DONDERDAG 2 APRIL – Een voormalig boeddhistisch leider kwam tot geloof in de Here Jezus nadat een familielid van hem genezen werd. Zijn burens en dorpingen waren zo boos over die bekering dat ze zijn huis en stuk land hebben afgepakt. Bid voor deze broeder en zijn vrouw.

VRIJDAG 3 APRIL – Christenen die in geïsoleerde gebieden leven, ontmoeten vaak maar een keer per jaar andere gelovigen. Sommigen van hen kunnen niet lezen en hebben daardoor de kans niet om de Bijbel te bestuderen. Wilt u bidden voor deze kwetsbare groep christenen?

1 NOORD-KOREA

ZATERDAG 4 APRIL – De schuilhuizen in China zijn plekken waar Noord-Koreaanse vluchtelingen de Bijbel in alle rust kunnen lezen en ontdekken. Bid dat de trainingen in deze schuilhuizen de gelovigen sterk maken in hun geloof.

ZONDAG 5 APRIL – Er zijn ontzettend veel christenen opgesloten in werkkampen in Noord-Korea. Bid om Gods nabijheid en liefde voor deze kwetsbare groep gelovigen.

MAANDAG 6 APRIL – Bid om een verandering in het leiderschap van het land. Bid dat de verheerlijking van de Noord-Koreaanse leiders stopt en dat de naam van Here Jezus wordt geëerd.

OOST-AFRIKA

DINSDAG 7 APRIL – Toen familieleden van **Samoa*** ontdekten dat hij christen was geworden, haalden ze zijn eerste vrouw bij hem vandaan. Hun 7-jarige dochter bleef bij Samoa en zijn tweede vrouw achter. Ook de familie van zijn tweede vrouw heeft Samoa al met de dood bedreigd, omdat hij de islam achter zich heeft gelaten. Bid om bescherming voor Samoa, zijn vrouw en zijn kind.

WOENSDAG 8 APRIL – De Oegandese **Asman*** is erg bang voor zijn moeder. Zij is moslim geworden en is getrouwd met een prominente moslimleider. Door haar toedoen moest hij onlangs een nacht in een politiecel doorbrengen. Asman heeft nu onderdak gezocht bij de voorganger van zijn kerk.

DONDERDAG 9 APRIL – Bid voor **Amina*** die het evangelie deelt met vrouwen in de regio waar zij woont. Bid dat zij de juiste woorden krijgt om de harten van de vrouwen te raken.

30 SRI LANKA

VRIJDAG 10 APRIL – Binnenkort is het Pasen. Een feest van nieuw leven. Maar voor de kerk in Sri Lanka is het ook een pijnlijk en verdrietig moment. Tijdens het paasfeest van 2019 gingen er in drie kerken bommen af. Tientallen christenen kwamen om het leven. Bidt u mee voor de christenen in Sri Lanka?

ZATERDAG 11 APRIL – “Dank jullie wel dat jullie deel werden van ons lijden”, laten de ouders van de overleden Peter weten. Na de aanslag waarbij Peter om het leven kwam, waren de gebeden van christenen wereldwijd een grote bemoediging voor hen.

ZONDAG 12 APRIL – **Rebekah** is een van de overlevenden van de bomaanslagen. Wilt u bidden voor hen die familieleden verloren hebben of zelf gewond zijn geraakt? *Lees het verhaal van Rebekah op pagina 18-19 van dit Open Doors Magazine.*



MAANDAG 13 APRIL – De noodzaak om christenen voor te bereiden op vervolging is toegenomen na de aanslagen met Pasen 2019. Bid dat deelnemers aan trainingen de juiste handvatten krijgen om goed om te gaan met vervolging.

10 INDIA

DINSDAG 14 APRIL – **Deepi*** mag niet meer naar de kerk. Haar familie is boos op haar vanwege haar bekering en houdt haar onder toezicht. Bid dat de Here God zich aan Deepi openbaart, juist nu ze er alleen voor staat.

WOENSDAG 15 APRIL – Voor **Shoba*** is het een spannende tijd. Ze is zwanger, maar wordt door haar man mishandeld omdat ze christen is. Bid dat de baby veilig is en straks gezond ter wereld komt. Bid ook voor de man van Shoba.

DONDERDAG 16 APRIL – Veel huiskerken in India krijgen bezoek van de politie en hindoe-extremisten. Christenen worden bedreigd en soms zelfs gesommeerd te stoppen met het houden van kerkdiensten. Bid om moed voor kerkleiders.

40 MALEISIË

VRIJDAG 17 APRIL – Samen met lokale kerken organiseert Open Doors jeugdkampen om jongeren sterk en weerbaar te maken in hun geloof. Bid voor de jongeren die deelnemen aan deze kampen. "Ik ben zo blij dat ik mee mocht op kamp omdat ik daar de Here God heb leren kennen", vertelt **Sara***, een van de deelnemers.



ZATERDAG 18 APRIL – **Juliana*** is een van de andere deelnemers aan zo'n jeugdkamp. Ze vraagt ons om voor haar en haar leeftijdsgenoten te bidden. "Bid dat wij, jongeren, sterk staan in ons geloof, juist als we omringd worden door andere godsdiensten en goden."

ZONDAG 19 APRIL – Dominee **Raymond Koh** is nog altijd vermist. Bid voor zijn vrouw **Susanna** en hun gezin. Bid dat de Here God een doorbraak geeft in deze onopgeloste zaak.

19 MYANMAR

MAANDAG 20 APRIL – Bid om vrede tussen verschillende bevolkingsgroepen en de overheid. Dit jaar zijn er verkiezingen. Bid dat de nieuw gekozen overheid het land op een goede manier leidt.

DINSDAG 21 APRIL – Dank de Here God voor de deelnemers aan een gezinstraining in Myanmar. Deze training helpt ouders om nog beter voor hun kinderen te zorgen. Een voorganger die meedeed aan deze training vertelde: "Ik leer een steeds betere vader te zijn doordat ik nu voor mijn gezin kook."

WOENSDAG 22 APRIL – Op verschillende locaties in het land zijn er discipelschapstrainingen. Bid dat deelnemers en trainers een inspirerende en goede tijd hebben.

9 IRAN

DONDERDAG 23 APRIL – Bid voor onze broeders en zusters in de gevangenis. Bid om kracht om vol te houden.

VRIJDAG 24 APRIL – Samenkomen in een huiskerk is niet zonder risico. Toch zijn er christenen die in het geheim samenkomen om de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Bid om bescherming.

ZATERDAG 25 APRIL – Bid voor christenen die verbannen zijn naar verlaten uithoeken van het land. Bid dat de Here God voorziet in een stabiel inkomen en andere gelovigen om de banningen heen.

ZONDAG 26 APRIL – Open Doors hoort steeds meer verhalen van gelovigen die te maken hebben met mishandeling. Bid om fysiek maar ook geestelijk herstel voor christenen die hiermee te maken hebben.

18 OEZBEKISTAN

MAANDAG 27 APRIL – "Soms is de last die ik draag te zwaar", vertelt een kerkleider. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. De druk die hij en zijn gezin ervaren omdat ze in de Here Jezus geloven, is groot. Bid voor hem.

DINSDAG 28 APRIL – Pastor **Oleg*** ervaart dat de vervolging van christenen toeneemt. Hij is dankbaar dat medegelovigen wereldwijd voor de kerk in zijn land bidden.

WOENSDAG 29 APRIL – Huisgemeentes die een officiële registratie willen aanvragen, krijgen vaak te maken met onverwachte huiszoekingen, ondervragingen en tegenwerking door de plaatselijke overheid en politie.

OPEN DOORS

DONDERDAG 30 APRIL – Dank de Here God dat wereldwijd mensen zich inzetten voor het werk van Open Doors. Bid dat hun inspanning tot zegen en opbouw van de vervolgd kerk is.

41 COLOMBIA

VRIJDAG 1 MEI – Wanneer mensen uit inheemse stammen tot geloof in de Here Jezus komen, kunnen ze rekenen op veel tegenwerking vanuit de lokale gemeenschap.

ZATERDAG 2 MEI – Christelijke leiders die zich uitspreken tegen het drugsgeweld, krijgen vaak te maken met bedreigingen. In de afgelopen maanden zijn tientallen leiders omgebracht. Bid voor de gezinnen en gemeentes van kerkleiders.

* Schuilnaam

11 positie op de Ranglijst Christenvervolging

ZONDAG 3 MEI – Pastor **Andrés*** werkt in Buena-ventura, een stad in het westen van Colombia. Te midden van allerlei geweld en onveiligheid leidt hij een gemeente. Bid om een zegen op zijn belangrijke werk.

38 BANGLADESH

MAANDAG 4 MEI – Wilt u bidden voor de verschillende trainingen die in Bangladesh gehouden worden? Open Doors bereidt deelnemers voor op vervolging en traint lokale leiders zodat zij op hun beurt de kerk in Bangladesh helpen groeien.

DINSDAG 5 MEI – Bid voor een discipelschapstraining waar 21 vrouwen aan deelnemen. De deelnemers moeten een flink stuk reizen om bij de locatie te komen. Wilt u bidden voor een veilige reis?

NOORD-AFRIKA

WOENSDAG 6 MEI – De man van **Fatiha*** verliet haar toen zij tot geloof in de Here Jezus kwam. Bid dat ze een baan vindt zodat ze voor zichzelf en haar kinderen kan zorgen.

DONDERDAG 7 MEI – Het is een zware tijd voor **Amira***. Haar vader kwam erachter dat ze christen was geworden. Hij zet haar onder druk om weer thuis te komen wonen en moslim te worden. Bid om moed en standvastigheid.

VRIJDAG 8 MEI – **Baha*** is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij in de Here Jezus gelooft. Hij heeft het op dit moment erg zwaar omdat hij bijna niet kan rondkomen.

ZATERDAG 9 MEI – De man van **Emma*** zet haar onder druk om haar geloof in de Here Jezus op te geven. Bid om bescherming.

ZONDAG 10 MEI – Dank de Here God voor de mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Moslims komen tot geloof in de Here Jezus, worden gedoopt en hebben, als het mogelijk is, contact met andere christenen.



OpenDoors

Op de bres voor vervolgd christenen

Postbus 47
3850 AA Ermelo
T 0341-465 000
E info@opendoors.nl
I www.opendoors.nl

IBAN NL08 INGB 0000 007733
Voor België: BE82.0000.2241.3868