

# OPEN DOORS

MEI-JUNI 2020

## GEBEDSKALENDER

Geheime gelovigen

Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in Zijn luister.

1 Korintiërs 2:7

### NOORD-AFRIKA

**WOENSDAG 6 MEI** – De man van **Fatiha**\* verliet haar toen zij tot geloof in de Here Jezus kwam. Bid dat ze een baan vindt zodat ze voor zichzelf en haar kinderen kan zorgen.

**DONDERDAG 7 MEI** – Het is een zware tijd voor **Amira**\*. Haar vader kwam erachter dat ze christen was geworden. Hij zet haar onder druk om weer thuis te komen wonen en moslim te worden. Bid om moed en standvastigheid.

**VRIJDAG 8 MEI** – **Baha**\* is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij in de Here Jezus gelooft. Hij heeft het op dit moment erg zwaar omdat hij bijna niet kan rondkomen.

**ZATERDAG 9 MEI** – De man van **Emma**\* zet haar onder druk om haar geloof in de Here Jezus op te geven. Bid om bescherming.

**ZONDAG 10 MEI** – In de periode van 23 april tot en met 23 mei is het ramadan, de islamitische vastenmaand. Wilt u bidden voor christenen die in geheim geloven in de Here Jezus? Juist deze tijd is voor hen erg zwaar. Bid om Gods nabijheid en kracht.



**MAANDAG 11 MEI** – Bid dat moslims die op zoek zijn de Here Jezus ontmoeten in deze tijd van vasten. Bid dat deze ontmoeting een verandering in hun leven brengt.

## 1 NOORD KOREA

**DINSDAG 12 MEI** - Dankzij uw steun ontvangen geheime gelovigen via ons netwerk in China eten, medicijnen en christelijke materialen in het voorjaar. Zo ervaren zij Gods steun en overleven zij de 'barley hump'.

**WOENSDAG 13 MEI** - **Jon\*** werkt als lokale partner van Open Doors onder Noord-Koreaanse vluchtelingen in China. Hij bemoedigt en ondersteunt hen en, als de tijd daar is, deelt hij het evangelie met hen.

**DONDERDAG 14 MEI** - Bid dat de Here God de gebeden van geheime gelovigen in Noord-Korea en christenen wereldwijd verhoort. Bid dat er iets verandert in de geestelijke sfeer in Noord-Korea.

**VRIJDAG 15 MEI** - Een maand geleden was de verjaardag van de 'Eeuwige leider' Kim Il-sung. Overal in het land vierde de bevolking de 'Dag van de zon' met dans, vuurwerk en sportwedstrijden. Bid dat deze verafgoding van leiders stopt en dat Noord-Koreanen hun ogen openen voor de echte Koning: Jezus Christus.

## 20 LAOS

**ZATERDAG 16 MEI** - Een maand geleden vierde Laos Boun Pii Mai, oftewel: het nieuwjaarsfeest. Dit is een van de belangrijkste feesten voor boeddhisten in Laos. Ze wassen de beelden van Boeddha en geven monniken eten of nieuwe spullen cadeau. Bid dat deze mensen Jezus Christus leren kennen.

**ZONDAG 17 MEI** - Toen een pastor door de politie naar zijn kerk gevolgd werd, besloot hij niet te preken. Wel bad hij voor een ziek gemeentelid, maar dit werd gefilmd door agenten. Uit veiligheid voor zijn gemeente besloot de pastor toen direct dat gebied te verlaten.

**MAANDAG 18 MEI** - Omdat de boeddhistische overheid van Laos alle religieuze activiteiten streng in de gaten houdt, is het organiseren van christelijke bijeenkomsten erg lastig. Bid dat de Here God huiskerken leidt en hen zegent met wijsheid om met deze situatie om te gaan.

## 23 CHINA

**DINSDAG 19 MEI** - Na haar bekering tot het christendom mocht **Joyce** van de autoriteiten haar dorp niet uit. Maar nu – na twee jaar – heeft ze toestemming gekregen om terug te keren naar haar familie in de stad. Dank de Here God voor Zijn ingrijpen en bid dat Joyce passend werk vindt.

**WOENSDAG 20 MEI** - Tien jaar geleden werd de Chinese zendeling **Anderson** naar het noordwesten van China gestuurd om het evangelie te delen met moslims. Maar na al die jaren zien Anderson en zijn vrouw nog geen doorbraak onder de moslims. Ze voelen zich alleen, onbekwaam en beschaamd. Bid voor dit zendingsechtpaar.

**DONDERDAG 21 MEI** - Toen complete steden op slot gingen vanwege het coronavirus, waren kerken genoodzaakt om kerkdiensten in huiskerken of online te houden. Tegelijkertijd wil de kerk een steun zijn voor iedereen die slachtoffer is van het virus.

**VRIJDAG 22 MEI** - Voorgangers roepen online op tot gebed voor de Chinese overheid en voor de stad Wuhan en de provincie Hubei. Waar mogelijk trekken Chinese gelovigen eropuit om mondkapjes, eten, drinken en bemoedigingen uit te delen.

**ZATERDAG 23 MEI** - Bid voor de gelovigen die nu 'gedwongen' worden om thuis te blijven. Bid dat de Heilige Geest hen vult zodat hun geloof en vertrouwen – ondanks de pandemie – groeit.



## 14 MALEDIVEN

**ZONDAG 24 MEI** - President **Mohamed Nasheed** heeft gewaarschuwd dat religieus extremisme de samenleving kan beschadigen. Bid dat op de Maldiven meer aandacht komt voor de vrijheid van godsdienst.

**MAANDAG 25 MEI** - Bid om wijsheid voor de president en andere leiders van de Maldiven. Bid dat zij hun land behoeden voor extremistisch gevaar en meer ruimte geven aan godsdienstvrijheid.

## CENTRAAL-AZIË

**DINSDAG 26 MEI** - Een kerk in Centraal-Azië heeft waarschijnlijk te maken met een spion. Regelmatig worden kerkdiensten verstoord en de kerkleden bedreigd. Maar toch getuigen zij: "Ze kunnen ons slaan en ons angst aanjagen, en dat doen ze! Maar ze kunnen onze liefde en hoop niet wegnemen."

**WOENSDAG 27 MEI** - Onlangs werden verschillende christenen hardhandig ondervraagd door de politie. "We weten dat jullie bij een sekte horen", zeiden de agenten. "We weten dat iemand jullie leert om de islam te verlaten. Jullie moeten ons alles vertellen over de bezoekers van die groep." Niemand heeft informatie gegeven, maar van het ruwe optreden van de politie zijn de christenen erg geschrokken.

**DONDERDAG 28 MEI** - Op televisie worden christenen uitgemaakt voor heksen, tovenaars en waarzeggers. Verschillende tv-omroepen roepen kijkers op om tegen deze christenen in te gaan voor de 'zuiverheid van de islam'. Dit verslechtert de positie van christenen in hun omgeving.

**VRIJDAG 29 MEI** - Meerdere evangelisten werden een land in Centraal-Azië uitgezet. Het lijkt erop dat de overheid het christendom uit het land wil verwijderen. De vervolging neemt toe in dit deel van de wereld.

**ZATERDAG 30 MEI** - Een paar maanden geleden werd **Khan\*** in elkaar geslagen door zijn islamitische broers. Maar – God zij dank! – het geloof van Khan en zijn vrouw **Aselya\*** groeit. Ze reizen rond in hun omgeving om anderen over het evangelie te vertellen.

---

## OPEN DOORS

**ZONDAG 31 MEI** - De noodzakelijke verbouwing van het kantoor van Open Doors Nederland is in volle gang. Bid om zegen voor alle mensen die betrokken zijn bij de werkzaamheden.



---

## 29 MALI

**MAANDAG 1 JUNI** - In 2012 sloeg **Naomi** op de vlucht voor aanvallen van jihadisten in haar land. Ze belandde in een vluchtelingenkamp, maar mede dankzij uw steun huurde Open Doors een huis voor haar.

**DINSdag 2 JUNI** - Toen Naomi christen werd, waren haar broers en zussen hier fel op tegen en maakten ze haar het leven zuur. Toch bleef Naomi over het evangelie vertellen. Onlangs deelde ze met ons dat haar familieleden nu hun leven aan de Here Jezus hebben gegeven!

**WOENSDAG 3 JUNI** - Dank de Here God voor wat Hij doet in het leven van Naomi. Bid dat Hij Zichzelf aan steeds meer mensen bekend maakt via haar.

---

## 32 NEPAL

**DONDERDAG 4 JUNI** - De 22-jarige **Reema** groeide op in een arm gezin. Haar familie had ook te maken met afwijzing en geweld vanwege hun geloof. Met behulp van Open Doors startte Reema een theologische studie en komend jaar hoopt ze die af te ronden.

**VRIJDAG 5 JUNI** - "De Here God heeft me nooit alleen gelaten. Hij beantwoordt mijn gebeden door mensen als u", vertelt Reema dankbaar. Bid dat zij wat ze in haar studie leert, kan gebruiken in haar werk onder mensen in haar omgeving.

**ZATERDAG 6 JUNI** - Bid voor Reema's gezin en voor haar moeder. Sinds Reema's vader het gezin verliet worstelen ze met hun financiële situatie. Dit is een zware last voor Reema's moeder.



---

## 11 SYRIË

**ZONDAG 7 JUNI** - De oorlog in Syrië duurt al negen jaar, maar zelfs nu nog sturen landen hun legers. Ook terroristen blijven de geplaagde bevolking belagen. Bid voor een fundamentele verandering in de internationale politiek en bid dat de oorlog snel tot een eind komt.

**MAANDAG 8 JUNI** - Bid dat wij – als volgers van Jezus Christus – wakker worden en luisteren naar Zijn woorden. Hij sprak over het liefhebben van onze naasten en onze vijanden. Christenen in Syrië moeten hier dagelijks een keus in maken. Wij leren van hun veerkracht en vertrouwen in de Here God.

---

## 21 VIETNAM

**DINSdag 9 JUNI** - "We staan niet toe dat de leden van deze kerk samenkomen. Als jullie willen bidden, doe dat dan alleen met je familie in je eigen huis." Deze boodschap kregen pastor **Lanh\*** en zijn gemeente te horen. Nu zoeken zij manieren om toch samen de Here God te aanbidden.

**WOENSDAG 10 JUNI** - Een week na de waarschuwing sloten autoriteiten de wegen naar verschillende huiskerken af. De betreffende huizen werden gebarricadeerd waardoor de gelovigen niet meer kunnen samenkomen.

**DONDERDAG 11 JUNI** - Hetzelfde overkwam pastor **Yen\*** en zijn gemeente, al gebruikte de politie hier ook fysiek geweld tegen de gemeenteleden. De autoriteiten dreigen met meer geweld als de gemeente blijft samenkomen.

**VRIJDAG 12 JUNI** - Bid dat de vervolgers van Lanh, Yen en hun gemeenteleden de Here God ontmoeten. Bid dat hun harten door Hem veranderen en dat ook zij Jezus Christus als hun Redder aanvaarden.

---

## 5 PAKISTAN

**ZATERDAG 13 JUNI** - Twee jaar. Zo lang zaten veertig christenen onschuldig vast. Ze werden beschuldigd van betrokkenheid bij het lynchen van twee moslims. Nu zijn ze toch eindelijk vrijgelaten, maar het herstel van de emotionele en fysieke schade kost tijd.

**ZONDAG 14 JUNI** - Een lokale contactpersoon uit Pakistan vraagt: "Bid alstublieft voor deze mensen en voor hun gezinnen. Bid dat de Here God ons gebruikt om onze broeders en zusters te dienen."

---

## 50 NIGER

**MAANDAG 15 JUNI** - Begin januari klopten twee moslimextremisten op de deur van pastor Lanli. Ze ontvoerden hem en schoten hem drie kilometer verderop dood. Lanli liet een vrouw en vier kinderen achter.

**DINSdag 16 JUNI** - De gemeente van pastor Lanli leeft in angst sinds de aanslag. De gemeenteleden hebben zich ontfemd over Lanli's vrouw en kinderen, maar iedereen worstelt met een groot gevoel van verlies.

---

## ARABISCH SCHIEREILAND

**WOENSDAG 17 JUNI** - Bid voor christenen in landen als Oman, Saudi-Arabië, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. Bid dat zij – ondanks verdrukking en tegenstand – de ogen gericht houden op de Here Jezus. Bid dat ze dagelijks ervaren dat Hij hen nabij is.

**DONDERDAG 18 JUNI** - Twee jonge christenen bidden dat zij kunnen trouwen met christelijke vrouwen. In hun land zijn gearrangeerde huwelijken een gewoonte. Het is voor hen dan ook erg moeilijk om hun niet-christelijke families te vragen buiten eigen kring te zoeken naar een vrouw.

## 8 JEMEN

**VRIJDAG 19 JUNI** - "Na mijn bekering dacht ik lange tijd dat ik de enige christen in Jemen was. Maar nu weet ik dat er velen zijn net als wij."

**Mohammad\*** (40) en zijn vrouw **Alima\*** (38) startten verschillende bijbelstudiegroepen op, maar ontvluchtten hun land vanwege de oorlog. Nu begeleidt Mohammad zijn gemeente online. *(Lees hun verhaal op pagina 8 en 9 van het Open Doors Magazine)*

**ZATERDAG 20 JUNI** - Het gebod van Jezus Christus om onze vijanden lief te hebben zou dé oplossing zijn voor alle problemen in Jemen, volgens Alima. "Deze gedachte vind ik in geen andere religie."

**ZONDAG 21 JUNI** - Bid om vrede in Jemen. Als de oorlog blijft doorgaan, wordt Jemen het armste land ter wereld. Bid dat de (kleine) groep gelovigen, ondanks de oorlog, groeit in haar geloof.

## 17 ALGERIJE

**MAANDAG 22 JUNI** - Bid vandaag voor de kerk in Algerije want die komt steeds meer onder druk te staan. Bid dat gesloten kerken hun deuren weer mogen openen. Vraag ook dat kerkleiders gezegend worden met wijsheid om hun gemeente te leiden.

**DINSDAG 23 JUNI** - Omdat de overheid kerkgebouwen in Algerije sluit, hebben vele gelovigen geen toegang meer tot hun kerk. Bid dat Algerijnse christenen sterk blijven staan in hun geloof en dat ze andere manieren vinden om samen te komen.

## 15 IRAK

**WOENSDAG 24 JUNI** - Tijdens de protesten in Bagdad, eind 2019, werden diverse activisten bedreigd, gearresteerd of vermoord door onbekende personen. Vooral journalisten, medici en mensenrechtenactivisten lijken hier het slachtoffer van. Bid voor veiligheid van de inwoners van Irak.

**DONDERDAG 25 JUNI** - Voor het eerst sinds het terreurbewind van IS werd in Tel Skuf op de Ninevé-vlakte een kerk heropend. Tijdens de openingsceremonie las de gemeente de tekst uit Psalm 127:1: 'Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.' Bid voor eenheid en kracht voor deze gemeente.

**VRIJDAG 26 JUNI** - Bid dat de overheid in Irak zich meer gaat bekommeren om haar ruim 40 miljoen burgers en minder om haar eigen gewin.

**ZATERDAG 27 JUNI** - Bid om hoop. Veel Iraakse christenen voelen zich hopeloos en depressief. Sommigen worstelen met angst of voelen zich eenzaam in het dagelijks leven.

## 39 ETHIOPIË

**ZONDAG 28 JUNI** - Eind januari drongen jongeren een christelijke compound binnen, verstoorden een kerkdienst en vielen **Galgalo\*** (38), een van de oudsten, aan. Hij liep hierbij verwondingen aan zijn hoofd en een gebroken arm op.

**MAANDAG 29 JUNI** - In het gebied waar Galgalo woont, is de islam de dominante godsdienst. Regelmatig worden christenen beledigd of in elkaar geslagen. Bid om moed en wijsheid.



## 13 SAUDI-ARABIË

**DINSDAG 30 JUNI** - We danken de Here God dat de Saudiërs nieuwsgierig zijn naar Hem. Maar er zijn niet genoeg mensen in hun land die in staat zijn de juiste antwoorden te geven. Bid dat iedereen die de Here God zoekt, Hem vindt.

## 10 INDIA

**WOENSDAG 1 JULI** - Zeven christelijke gezinnen werden door hun dorpsgenoten mishandeld vanwege hun geloof. Daarom – en omdat de lokale politie aan de kant van de aanvallers lijkt te staan – kunnen deze christenen niet meer in vrijheid samenkomen.

**DONDERDAG 2 JULI** - Nadat hun gezinnen meerdere keren zijn aangevallen, werden de christelijke **Suresh\*** en **Gautam\*** uit hun dorp verbannen. Bid dat de Here God deze mannen voorziet in wat ze nodig hebben.

**VRIJDAG 3 JULI** - Bid alstublieft voor **Ravinder\*** en zijn vrouw. Zij aanvaardden vorig jaar de Here Jezus als hun Redder, maar worden nu buitengesloten door hun dorpsgenoten. Bid dat dit echtpaar sterk blijft staan in de vervolging en vraag de Here God om de harten van de vervolgers te veranderen zodat ze vreedzaam in hun dorp kan leven.

**ZATERDAG 4 JULI** - Vanwege haar geloof wil de familie van **Sunita\*** niets meer met haar te maken hebben. Ze moet als weduwe in haar eentje voor vier kinderen zorgen.

**ZONDAG 5 JULI** - Bid voor pastors en leiders die – soms vanwege valse beschuldigingen – gevangenzitten. Bid dat zij vandaag iets van de Here God zien of horen zodat ze weten dat Hij hen niet alleen laat.

\*Schuilnaam

11 positie op de Ranglijst Christenvervolging



**OpenDoors**

Op de bres voor vervolgte christenen

Postbus 47  
3850 AA Ermelo  
T 0341-465 000  
E info@opendoors.nl  
I www.opendoors.nl

IBAN NL08 INGB 0000 007733  
Voor België: BE82.0000.2241.3868